

PRO Kungsholmen bildades den 21 januari 1976.

Det var fem pensionärer som arbetat med att förbereda ett konstituerande möte för bildandet av en lokal PRO förening. Till mötet hade pensionärer från Kungsholmen, Fredhäll och Essingeöarna inbjudits. Mötet beslutade att bilda PRO Kungsholmen och en styrelse utsågs.

En liten lägenhet vid Lindhagensplan hyrdes för styrelsemöten, cirklar och kurser. För att få ihop pengar till driften hölls bland annat en hobbycirkel där aktiva kvinnor träffades och sydde, stickade och gjorde annan hemslöjd som sedan skänktes till föreningen och tillsammans med andra skänkta gåvor utgjorde bas i basarer och inbringade mellan sex och åttatusen kronor.

Medlemsutvecklingen blev positiv. Från att ha varit fem personer som bildade interimstyrelsen 1975, hade medlemsantalet vid slutet av 1976 ökat till 348. Utvecklingen fortsatte i samma takt och vid årsskiftet 1979/80 var det över 700 medlemmar.

1980-talet blev ett revolutionerande årtionde för föreningen. Åke Dahl som var ordförande 1984 hade god kontakt med stadens politiker och drev främst lokalfrågan. Portvaktsstugorna vid Serafen stod lediga och Åke ansåg att de borde upplåtas till Kungsholmens pensionärer och han lyckades övertyga finansborgarrådet Mats Hult om det. Så togs det lyckliga beslutet att PRO Kungsholmen fick hyra lokalerna från den 1 april 1985. En förutsättning för uthyrningen var att man skulle starta ett litet café och det fick namnet Kungsholmsträffen. Det ändrades så småningom till Portiken som var det gamla kvartersnamnet. Det blev ett fantastiskt uppsving för PRO Kungsholmen att ha allt samlat och dessutom kunna tjäna lite pengar på caféet. Redan då var det ideella krafter som höll caféet i gång och alla Ni som under årens lopp arbetat i caféet och arbetar där idag ska från oss alla andra ha ett stort och varmt tack för Era insatser.

2000-talets stora begivenhet för föreningen var när vi fick "egna" boulebanor. Sten Johansson, vår sekreterare och allt i allo under den tiden, hade vid kontakter med fastighetskontoret arbetat för att anlägga boulebanor i anslutning till Portiken. År 2002 fick vi 2 banor och 2005 en tredje bana.

Denna historik har vi fått av Anna-Lisa Håkansson som var ordförande åren 2003 - 2010.