

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi den 19/7–23, vi samlas idag till ett bra cykelväder. Lite sol, en del moln, lagom vind. Vi blev 12 ryttare som ville ut i det fina cykelvädret. Det blev bestämt att dagens mål idag var Margaretapaviljongen. Så cyklade vi ut på cykelbanorna som vi känner väl till, vi passerar flera åkerfält som nu är skördade, det är bara betorna som fortsätter att växa, men även

potatisodlingar som snart ska skördas. Så cyklar vi in i centrala Malmö, med liv och rörelse men med stoppljusens hjälp så går allt bra. Nu har vi kommit till Pildammsparken, där hoppar vi av cyklarna och går vid Blomstergatan och får se alla fina blommor, fram till Margaretapaviljongen där parkerar vi våra cyklar och går upp till Pildammsteatern, där finns många sittplatser, här slår vi ner oss för fika och paus.



Margaretapaviljongen med dess blomstergata, är kvar som minne från Baltiska utställningen Kronprinsessan Margareta anses ha bidragit med planeringsplanen för blomstergatan, som fick bära hennes namn. När hon oväntat dog 1920, döptes paviljongen om till Margaretpaviljongen.



Byggnaden var egentligen uppförd som en reveterad trästomme, avsedd att rivas efter utställningens slut. Nu fick den stå kvar. Förutom Margaretapaviljongen finns det idag inte mycket som kan påminna oss om Baltiska utställningen. Paviljongen ligger i hjärtat av parken och är omgiven av vackra planteringar. För den som vill gifta sig eller hålla dop i paviljongen måste tid bokas in. Det kostar inget att besöka



Efter vår fika och sedvanliga diskussioner om världsproblemen, så tog vi våra cyklar och gick en runda och tittade på växtligheten. Tänk så mycket fint vi pedalryttare får se på våra cykelturer. Hemfärden till Oxie gick som vanligt i lugnt tempo. När vi var hemma så tackade vi varann för en bra cykeltur. Idag har vi cyklat 2,0 mil, bra gjort alla. Väl mött nästa onsdag.

Text o. bild; Jan Björk.

