

REPERAT *bussresa till* NOSSEBRO

KULTURRESA TILL NOSSEBRO MARKNAD

Efter en vecka med härligt sommarväder i april, solsken hela dagar, lovar väderlekstjänsten att denna onsdag, då vi skall göra vår säsongskulturresa, skall det falla lite blött från molnen i form av skurar.

Vår Nordiabuss startade klockan 08.00 från Slånvägen och med Hasse vid ratt och spak gjorde vi stopp i Ytterby och Kungälv för att sedan med 45 resenärer, på slingriga vägar, köra mot Nossebro.

Första raststoppet blev vid legendariska **Brobacka kaffestuga** där vi undfägnades dubbelfralla och kaffe. Så styrkte för vi vidare mot Nossebro marknad. På denna som är Sveriges äldsta och största Månadsmarknad finns det knallar som saluför allt från växter, bröd, livsmedel, husgeråd och kläder. Många av våra resenärer gjorde här en del "fynd".

Nästa stopp blev vid **Stora Mellby lanthandelsmuseum** där Kurt Olofsson som tidigare hade lanthandeln tagit vara på och inrett museet med varor - förpackningar - från forna tider, mycket som vi besökare kände igen alltifrån vår barndom och tider där-efter.

Vid **Sollebrunns Gästgifveri** stannade Hasse bussen och vi klev av för lunch i trivsam miljö. Här fanns hemlagat och de flesta utav oss valde laxen och plocket från det rikliga salladsbordet. Kaffe på maten med kaka därtill, allt väldigt välsmakande.

Så körde Hasse oss några meter till **Gammelmacken i Sollebrunn**.

Denna bensinmack blev **Sven Liljekvist** förtjust i vid ett besök i Småland och efter många förhandlingar fick han köpa den och satte upp den hemmavid. Macken var i bruk mellan

1935-1950 och är uppsatt i originalskick och har också synts i TV i serien "**Macken**".

Makarna Liljekvist har här i sitt hem byggt upp ett fint museum med fina bilar av äldre modeller som Sven hade mångt att berätta om.

Tiden lider och det blev dags för hemfärd i vårt vackra Västergötland.

Vi åker inga Europavägar utan Hasse rattade bussen på samma slingriga vägar som vi for på då reste mot Nossebro.

När vi närmade oss Kungälv lånade vi Hasses mikrofon och tackade honom för en behaglig resa och vår resekommitté - Maritha och Sune för en bra upplagd Kulturresa. Vi stannade i Kungälv och Ytterby för avstigning och for mot Kärna.

Väderlekstjänsten hade ju lovat skurar denna dag. Vid Trädal blev bussens framruta lite prickig men vid Staby var den torr igen. Bra upplagt reseschema.



Maj Wedholm



Maj Wedholm



Maj Wedholm

