

REFERAT

bussresa till MÄLARDALEN

DAG 1

Lördagsmorgon klockan 08.30 på Slånvägens parkering är redan ett tiotal PRO-medlemmar samlade för bussresan till **Mälardalen**.

Kl 08.45 skall bussen vara framkörd och alla som skall stiga på är samlade men ingen buss, men regnet kom så vi kliver in i PRO-gården och väntar. En dryg halvtimme senare kommer bussen och föraren Ferit som kör för **Rolfs Flyg och Buss** förklarar den sena ankomsten med att det varit ett stopp i Tingstadstunneln.

Efter stopp och påstigningar vid Hammar, Ytterby och Kungälv hälsas vi välkomna av Resekommittén som presenterar resan i stora drag. I Vårgårda stannar vi för att ta upp Rolfs representant – **Claes Göran**, vår guide, som nu tar över för att lossa oss rätt på vår resa.

Vårt nästa stopp är i **Mariestad** där vi besöker **Sandvikens Bistro** för lunch.

Styrkta av denna fortsätter vi färden mot **Västerås** där vi checkar in på **Clarion Collection Hotell Edge**.

Vi fortsätter sedan dagen med en, på grund av regnet, bussrundtur med lokalguiden **Kerstin** i Västerås som förevisar bl a **Kyrkbacken**, **Rocklunda** och **Domkyrkan** från 1517.

Vi fortsätter sedan vår första dag med att promenera i uppehållsväder till **"Skrapan"** och **Best Western Plus Hotell Plaza** där vi bjuds Biff a la? Gott!

Nu har kvällen blivit sen så tillbaka till "vårt" hotell och God Natt efter en intressant dag.

DAG 2

Denna morgon avnjuter vi en riklig frukostbuffé på hotellet, innan det är

dags att upptäcka – för oss – nya delar av Mälardalen.

Vi inleder dagen med ett besök på **Gripsholms slott** som ligger vackert omslutet av **Mälarens vatten**. Vi får en rundtur i slottet guidade av **Anna** och **Emelie** som har lärt sig mycket av slottets fyrahundra-åriga historia från det att **Bo Johnsson Grip** fanns här till dags dato. Vi fick vandra genom de många stora fina salarna och de vindlande gångarna och traporna i det grandiosa slottet.

Höjdpunkter här är Hertig Karls kammare från 1500 talet och Gustav III:s fina teater från 1700 talet.

Lunchen bjuds vi denna dag på i **Skyttepaviljongen** i **Mariefred**, här blev det ugnsstekt lax med smörstekt färskpotatis.

I Mariefred finns **Östra Södermanlands museijärnväg** och där går vi ombord på ett äkta ångtåg som tar oss på en resa mellan Mariefred och Taxinge. Det lilla loket drar på den smalspåriga järnvägen de gamla vagnarna, vissa av dessa mer än hundra år gamla, några öppna andra täckta där vi satt på långsgående träbänkar lyssnande på det karaktäristiska dunket från banan.

Då vi lämnar Taxinge berättar Claes Göran att det är här på Slottet som inspelningen av "Hela kändis Sverige bakar" sker.

Vi gör ett litet kort uppehåll vid bron i **Hjulsta** för glass och fika köp. I det vackra vädret fortsätter vi färden i fina omgivningar till den expansiva staden vid Mälaren - Västerås.

Hemma på hotellet blir det buffémiddag innan vi har några timmars fria aktiviteter före vårt obligatoriska andra dags samkväm på kvällen.

Klockan 21.00 samlas vi i matsalen som vi har till vårt förfogande hela kvällen som inleds med att vi till ackompanjemang av Mariannes durspel och Gerts ukulele har allsång på gamla välkända melodier.

Kvällen fortsätter sedan under glada skratt med lekar lämpade för deltagarna. Först en stafettlek med ballonger som det gällde att först blåsa upp och sedan spränga med kroppstyngden, därefter vår traditionsenliga "Familjen Larsson".

Nästa punkt på programmet är Lotteridragning. Maritha har förfärdigat en mängd priser – Decoupage – som hon skänker. Marianne drar och många lyckliga vinnare blir det.

Innan vi avslutar kvällen blir det vinstutdelning till lekdeltagarna.

DAG 3

Efter frukosten på hotellet gör vi oss redo för nya upplevelser.

Vi reser till **Sala silvergruva**, som är Sveriges silverrikaste gruva genom tiderna. Denna som var i bruk mellan åren 1400 – 1908 och med lite småjobb till 1960 blev 318 meter djup. Efter ett besök i gruvmuséet åker vi personalhissen ner till gångarna och salarna vid 155 meters djup. Våra guider Joakim och Andreas berättar om gruvan och förevisar handverktyg och om hur dessa användes i den dåliga miljö som arbetarna verkade i. I slutet av en av gångarna har en bröllopsvit iordningställt och som går att hyra dygnsvis till fantasipris.

Lagom till lunch återvänder vi ovan jord för att inta vår lunch, baconlindad pannbiff med grönpepparsås som avslutas med kaffe och kaka.

Så ombord på bussen igen för att besöka **Skultunna Mässingsbruk**, som sedan fyrahundra år tillbaka i tiden ligger i en förtrollande dalgång längs **Svartån**. Vi börjar här med att se en film om brukets historia som är ett av världens äldsta bruk. Vi får veta att det är Kunglig Hovleverantör och ett tag var hårt skuldsatt till det mäktiga **Hansa** samt att bruket brann vid flera tillfällen.

Efter att vi strövat igenom byggnaderna där det offereras glas, porslin, textilier och mässing bjuds vi på kaffe och fruktpajer i det trevliga kaféet som har en utsikt mot den porlande Svartån.

Vi tar farväl av Skultunna och startar resan hemåt. Vår resekommitté har gjort i ordning några lagom svåra frågetävlingar som vi förnöjer oss med under resans gång.

När svaren är klara har vi närmast oss **Vårgårda** där vi stannar för att vår guide Claes Göran lämnar oss här. Sune tackar vår guide för dessa dagar och vi applåderar honom och Claes Göran hoppas på återseende.

Vi tar en snabbfika på Rasta innan vi fortsätter hemfärden.

I går hade vi solskensväder vid våra besök. I dag har bussens vindrutetorkare fått jobba hårt under våra resor mellan besöksobjekten. När vi närmar oss hemkommunen tar vår ordförande Bengt mikrofonen och tackar Resekommittén, chauffören Ferit, festkommittén och medresenärerna för en givande och trevlig kulturrese. Innan Bengt går av bussen vid gamla busstation applåderar vi alla.

Vi stannar i Ytterby och Hammar innan vi når slutmålet Slånvägen som beräknat kl 21.00 efter en omigen lyckad tredagarsresa.

Avslutning av Mälardalenresan

I PRO gården samlades de medlemmar som deltagit vid sommarens tredagars kulturrese till och i

Mälardalen. Resekommittén med Maritha och Sune hade bjudit in till en efterfest som till en början bjöd på ett väldigt fint bildspel av vår kunniga bildspelskonstuktör Maj.

Hon hade omsorgsfullt redigerat in musiken *Schottis i Byn* och *Fredriks gånglåt* som Gert sjöng en egentillverkad text till. Bildspelet och texten väckte många fina slumrande minnesbilder till livs, inte enbart dem vi beskådade utan också sådana som man har runtom dessa.

Efter kraftfulla applåder var det dags för arrangörerna med bistånd av Kaffekommittén att ställa i ordning bord och stolar för kaffe och smörgås. Maritha hade varit på Klädkällan och beställt delikata räckmackor som vi under livligt samspråk lät oss väl smaka utav och som dessert till detta Anitas härliga kakor.

Dessa trevliga sammankomster har med tiden blivit en tradition som vi hoppas på blir stadigt återkommande.

Inte bara resorna utan också gemenskapen under dessa och vid sammankomsterna är viktiga ur en social synvinkel

TACK!

Text: Gerhard Andersson

Foton: Maj Wedholm

Gripsholms slott



Östra Södermanlands museijärnväg

