

Reseminnen från 2017

Adventskonsert i Blå Hallen

Lördagen den 2 december gick en resa med Bergsbrunna Busstrafik till Blå Hallen för en konsert med både högtidliga, lekfulla och fartfyllda inslag.

Resereportage saknas men enligt deltagare en mycket trevlig resa!



Cinderellakryssning, 6 - 7 september 2017

Onsdag 6 sept. kl 14.00 hämtas den första gruppen resenärer upp av Högbergs buss på torget i Tierp. Fler stiger så på vid Björken, Kyrkbyn och Månkarbo. Efter varje påstigning blir vi snällt påmind av vår chaufför att varje säte har ett säkerhetsbälte som är till för att användas. Detta för vår trygghet naturligtvis. Med på bussen är också några resenärer från Tierps PRO. Endast Fyra tomma säten återstår när vi far vidare mot Stadsgårdskajen i Stockholm och vår båt Cinderella.

Vi hälsas välkomna ombord av vår trevlige chaufför som även berättar att det kan vara svårt att säga exakt ankomsttid då det är helt beroende av trafik o arbete på vägen in mot Stockholm. Han lovar ändå att vi ska hinna gå ombord i tid! Vår reseledare Bernt hälsar oss välkomna o hoppas att vi får en fin resa tillsammans.

Som brukligt roas vi med historier under färden av våra duktiga reseledare Bernt o Bengt. Vi informeras om kvällen och när vi ska träffas till Buffe`n. Att tryggheten är stor med våra reseledare är inte att ta miste på. Alla är glada o förväntansfulla och även tacksamma till vädrets makter denna dag.

Väl framme vid hamnen sitter vi lugnt kvar i bussen så länge vår chaufför hämtar våra resebevis/hyttnycklar i form av ett litet kort. Med förvissning om att vi ses till Buffe`n söker vi upp våra hytter.

Vid avtalad tid inkl. akademisk kvart så väntade ett dignande Buffe`bord där vissa blev så sugna att de åt på stående fot!



Foto: Iris Eriksson



Foto: Iris Eriksson

Vi fyllde själva våra glas vid dryckesbordet där det fanns alternativ för alla. Mycket trevlig samvaro vid borden med många glada skratt. Man fick ju äta så mycket man ville o det utnyttjades förstås. Mätta o belåtna blev nästa lyxproblem att välja vilka av alternativen man skulle låta sig roas av under kvällen. Efter en stunds minglande hade alla funnit nåt ställe att slå sig ned i.

Naturligtvis gjordes också en visit i Taxfreebutiken. I danssalongen spelade i början Dreams lite snabbare tongångar och senare Kindbergs med lugnare tempo. Inne på Loungen Melody (fd cafe´) spelades fina härliga 60-70 tals låtar av Bengt-Arvids att njuta av eller att dansa till o man kunde även njuta av en god drink förstås.

Istället för Tony Irwing som var sjuk så hade Cecilia Ehrling o David Watsson från Let`s dance kommit för att leda danstävling i danssalongen. De som ville fick delta o Cecilia o David valde bort par under dansandet o till slut var det ett mindre gäng par kvar på golvet. Minsann var det inte några från vår resegrupp som klarade sig kvar ganska länge!



Foto: Hans Eriksson

Med hjälp av publiken så valdes sedan ett vinnarpar ut o fick äran, choklad, skumpa o en kryssningsbiljett. Allt utom biljetten gav kavaljeren bort i publiken.

Bl a undertecknad tog gubben i handen o gick tillbaka till Melody för att njuta av Bengt-Arvidss härliga tongångar igen.

Jag undrar om inte Bernt framförde en fråga om att få orkestern till Månkarbodansen i framtiden. Efter en trevlig kväll drog sig så småningom alla tillbaka för välbehövlig sömn.

Dagen för återresan lika lugn o behaglig , inte en endaste lite gungning ombord. Frukost med allt man kan begära. Sedan var det bara att välja mellan Bingo, Taxfree o underhållning.

Inne på Melody underhöll en riktigt trevlig man från Malung. Trubaduren Tur-Åke med egna o andras låtar o historier. Han fick oss både att skratta o njuta av sin sång. Mycket trevlig stund! Här kunde man passa på att se på utsikten också!

Ett besök i Taxfree så man fick med sig nåt hem förstås! Lunch fick vi fixa själva o undertecknad åt en mycket fräsch och god räksallad.

Efter att packat väskan o njutit av skärgården genom hyttfönstret så lämnade vi båten o gick mot vår väntande busschaufför Thord. Hemma igen ca 18.30 lite trötta men nöjda o glada efter en återigen lyckad resa.

Iris Eriksson

Larssonresan 2017

Årets Larssonresa gick till Gårdsjö älgpark och Enköpings trädgårdar.

Vi var totalt 37 entusiastiska resenärer som såg fram emot en spännande dag!

När vi efter en timmes bussfärd kom fram till Gårdsjö älgpark utanför Heby, fick vi en kort information i bussen, innan det var dags för fika i älgparkens cafeteria. Där bjöds vi på älgsmörgås och kaffe! Sedan var det dags att kliva upp i de framkörda vagnarna för avfärd mot djurhägnet. Leif Lindh "Älgmannen", vår guide och ägare till parken berättade om djuren och älgparken och om hur han för ca 10 år sedan startade parken. En fantastisk upplevelse att möta dessa mäktiga djur på så nära håll.

Genomblöta av allt regnande, men glada av att fått vara med på denna visning av älgparken, fortsatte vi vår resa mot Enköping och deras fina parker. Lunchen intogs på restaurang Stattshörnan.

Därefter var det dags för guidning i Enköpings vackra parker. En timmes guidning med parktåget med en utomordentligt duktig guide tog oss runt till de flesta av de 21 parkerna. Vi hade också möjlighet att gå i parkerna till fots. Drömparken var en av de parker som lockade de flesta att strosa runt i. En unik perennpark som ändrar karaktär under hela växtsäsongen. Parken är designad av den världskände holländaren Piet Oudolf.

Nöjda med dagen var det dags för bussfika och hemfärd!



Text och foto: Inga Gunnarsson

Taubekryssning den 1 juni 2017

Högbergs Buss, med chaufför Tord, kom och hämtade oss strax efter åtta på morgonen och då var bussen redan halvfull med våra vänner från Tierp. Allt som allt var vi 46 personer, 34 från Månkarbo-Kyrkbyn och 12 från PRO Tierp.

Vi anlände till Kapellskär vid 11-tiden och fick åka med när bussen backade ombord. Vi tog hissen upp till däck 5 och danssalongen där Hasse och Bernt underhöll med härliga evergreens medan vi "zippade" på våra välkomstdrinkar.



Hasse o Bernt. Foto: V

Gunnarsson

Kl 12 serverades buffélunch med öl/vin och kaffe därefter.

Mätta och belåtna tog vi oss ner till däck 5 igen och fick lyssna till Taubesälskapets ordförande, som berättade om sin förening och hur man kan bli medlem.

Monika Lilja och Per Sörman sjöng Taubevisor – några gamla kända låtar men också en hel del visor som, åtminstone för mig, var okända.

Det gavs också tillfälle för ett besök i taxfreebutiken innan vi ankrade i Kapellskär igen.





Resa (utflykt) 20 april 2017 till Järnvägsmuséet och Fängelsemuséet i Gävle Text och bild Per-Arne Östberg

Så var det dags igen för en trevlig resa. Den här gången hade resegruppen ordnat en resa till två muséer (se rubriken) och vi reste tillsammans med PRO-Tierp. Arnessons buss stod för färdmedlet och "vår egen" medlem Lennart var chaufför. Klockan 9,10 lämnade vi Tierp, efter att tagit upp medlemmar i Månkarbo och Kyrkbyn. Vid framkomsten till Järnvägsmuséet fick vi kaffe med tilltugg, som inmundigades i bussen.



Kaffe smörgås kaka i bussen, det var för kallt och blåsigt att vara ute

Stärkta av kaffetåren, blev vi sedan guidade genom muséet. Vi delades först upp i två grupper, en grupp i taget gick ner i "källaren" och blev förevisade ett fantastiskt modelljärnvägsbygge. Här hade "vår" Lennart (chauffören) varit med i uppbyggnaden av detta och var med i "modellföreningen som "driver" detta. Sedan skiftades det grupp, så alla fick se och höra allt, förstås!



När alla var samlade igen, så började guidningen. Vad fick vi då se? Jag kan inte komma ihåg allt som sades, så därför blir det några bilder bara!



Första Svenska loket konstruerat av John Eriksson, ej original, kopia



Ej levande.



Som sagt, det var intressant.

Nu var vi hungriga lite till mans och kvinns, så nu blir det mat. Det blev på restaurangen på toppen av skidbacken på Hemlingbys friluftsområde. Det var många sorters mat att välja på, man skulle nog kunna kalla det "gående bord", som på Ålandsbåtarna, fast mindre. Det var gott!



Matrast på restaurangen på Hemlingbys fritidsområde.

Ja, sen var det ju fängelset. Det är samma här som med förra muséet, att jag kan inte berätta några detaljer som vi blev guidade på. Vi delades upp i två grupper här. Det fanns två "delar" av muséet så att säga, dels det s.k. Slottshäktet, det äldsta fängelset och det "moderna" som även det var nerlagt för att det blivit för gammalt. I det "moderna" fängelset var åtta, eller om det var tio, celler omgjorda till olika tidsepoker vad gäller det straff som man ansåg de dömda förtjänat genom åren, alltså hur man sett på "brott o straff".



Straff förr. Slottshäktet (-muséet)



Museum i tidigare cellerna ("moderna delen")



Väntan på chauffören för hemresa, utanför fängelset

Innan vi lämnade Gävle för gott, så körde Lennart runt lite och guidade och visade lite av staden. Han är ju född där, så det blev en liten utflykt i utflykten, så att säga.

SLUT

Imponerande revyresa

Lördag 28 jan. 2017.

På torget i Tierp var det uppsamling för bussresa till Iggesund. Det gällde "Iggesundsrevyn på Villospår". Det var ganska imponerande att se två fulla Forsbergsbussar med förväntansfulla resenärer.

Första stopp blev vid Gävle Bro, där det serverades minipizza med dryck. Stämningen i bussarna var på topp över denna överraskning. Därefter fortsatte bussresan med allsång och historieberättande.

Väl framme vid Folkets Hus i Iggesund serverades kaffe och smörgås innan det var dags för revyn. Det var en fantastiskt trevlig föreställning och många glada skratt. Man imponerades också av ensemblens musikaliska kunnande samt deras mycket duktiga dansare. Det blev en toppenföreställning.

På hemvägen stannade vi vid Tönnebro och åt en utsökt middag, som ingick i resan. Slutsummering är en mycket trevlig resa och ett stort tack till PRO Norra Upplands Resegrupp.

/Pöjken