

Reseminnen från 2018

Chess på Svenska Teatern i Helsingfors

Tisdagen den 25 september åkte en helbusslast upplänningar - alla PRO-are i Månkarbo-Kyrkbyn, Tierp eller Vendel - till Stockholm och Stadsgårdskajen för att ta Viking Lines Gabriella till Finland. Vädret var härligt och vi såg fram emot trevlig samvaro och god mat på båten. Våra förhoppningar kom inte på skam, tisdagskvällens buffé innehöll det mesta man kunde önska.



Foto: Inga Gunnarsson

Efter middagen minglade vi i baren och många tog tillfället i akt och dansade till Elixirs 50- och 60-talslåtar.



Foto: V Gunnarsson



Foto: V Gunnarsson

Elixirs scenshow var färgsprakande och väl högljudd för många öron och några gick en trappa upp till kareokebaren.



Onsdagen kom och Helsingfors bjöd inte på samma strålande höstväder som Tierp och Stockholm dagen innan. Det regnade och blåste riktigt kalla vindar. Många trotsade vädret och promenerade till Svenska Teatern medan andra tog taxi.



Interiör från Svenska Teatern



Taket i Svenska Teatern.

Svenska Teatern är en mycket vacker lokal. Musikalen bjöd på dramatik, kärlek och farligt spel men framför allt musik av världsklass. Alexander Lycke sjöng "Anthem" i klass med Tommy Körberg och Maria Ylipää sjöng "Jag vet vad han vill" och "Inte jag" så håret reste sig på armarna - man fick ståpäls som Gunde Svan säger.

Efter en kort stunds vila när vi var åter på båten var det dags att äta igen. Denna kväll åt vi en god à la cartesupé.

Vindarna tilltog och efter middagen var det svårt att gå utan att ta snedsteg på grund av sjögången. Somliga tog det säkra före det osäkra och gick till hytten för att inta ryggläge. Andra, har jag hört, höll igång på dansgolvet en bra stund. Natten blev rejält gungig, åtminstone fram till kl 4 -5 då vi passerat Åland och kommit inomskärs.

Högbergs buss väntade på oss i Stockholm och våra duktiga reseledare underhöll på väg hem i bussen.

Teaterresa till Gammelstilla

Teater mat och buss. Lördagen den 11 augusti.

Larsson-Resan 4/7 2018 med hemligt mål.

Alla 42 st medresenärer var väldigt nyfikna, över vad vi skulle göra, denna soliga dag! Ja, och överraskade blev vi, Jularbomuséet i Rasten - Morkala, där Håkan berättade om Jularbo, och spelade härliga Jularbo-låtar, och berättade roliga historier!

Lunch fick vi vid Ramhälls Bygdegård, det smakade utmärkt.



V Gunnarsson

Resan fortsatte sedan till Alunda, och Modelljärnvägens Hus och Söderby Trädgård. Där fick vi njuta av blommor, och modelljärnvägar! Imponerande!! Man fick också prova att köra tågen också!

Ps: Jag smög in och lekte ett tag, då ingen såg mig .

Färden fortsatte mot Uppsala, och vi hamnade vid Fullerö-Handel. Där fick vi fika vid bussen, detta hade reseledarnas Fruar fixat!



Foto: Bernt Eriksson

När vi handlat klart, vid Fullerö, så åkte vi hem efter en spännande och underbar dag!

Tack Bernt och Bengt för att Ni fixat denna resa. Tur för vår förening att vi har Er som reseledare!!

Gunnar Mårtensson