

Pedal Ryttare Oxie

Ny onsdag idag, 5/7-23, vi samlades som vanligt vid PRO-stugan, vi vet att det finns ett hot om regn idag, det kommer några stänk, men vi pedalryttare vill ut och cykla. Vi blev 10 ryttare som kom idag, målet idag blev Folkets park. Så vi styrde våra cyklar ut ur Oxie, vi cyklade förbi Jägersro koloniområde, vi passerar flera bostadsområde med mycket grönska och parker, som man ser från cykelbanorna,

allt detta ser man inte när man kör bil. Vi cyklar ända fram till Södervärn busstation, här vänder vi över Lönngatan och cyklar fram till Folkets Park. När man kommer in i parken så får man inte cykla, så vi går med cyklarna till en skuggig plats med bänkar, här slår vi oss ner för att pausa och fika, här är aktiviteter överallt, det syns att barnen slutat skolan.



Folkets park ligger vid Amiralsgatan, i Malmö och är världens äldsta folkrörelseskapade folkpark. Den inrättades i början av 1800-talet som en privat park av Frans Suell. 1891 köptes parken av Socialdemokraterna. Hundra år senare, 1991, beslöt majoriteten i Malmö kommun att parken skulle köpas upp av kommunen. Parken ändrade, under påtryckning från Malmö dåvarande borgerliga politiska majoritet, formellt namn till *Malmöparken* 1985, men namnet slog aldrig

igenom och 1996 återgick parken till att formellt kallas Malmö Folkets park. Under somrarna är Folkets park fortfarande Malmö populäraste mötesplats och picknickställe. Idag gör Malmö Folkets Park återigen skäl för sitt namn. Man uppskattar att antalet besök under år 2006 uppgick till 900 000. Om somrarna är parkens grasmattor populära mötesplatser och picknickställen, karusellerna på nöjesfältet snurrar som aldrig förr. Barnens Scen, Terrariet och Ponnygården Arken har öppet året runt och lekplatsen är en av stadens mest välbesökta. Plaskdammen omvandlas vintertid till skridskobana.



Efter att vi avnjutit vår medhavda fika, så packade vi ihop våra saker, och enades om att vi går en runda i parken vi passerade alla nya lekplatser för barn, det är mycket nytt i parken, som är värd ett besök för alla. Så letade vi oss fram till Södervärn busstation igen för att cykla samma väg hem till Oxie. Allt gick lugnt och bra, inget regn kom idag, enstaka regndroppar det får vi vara nöjda med. Väl hemma i Oxie tackade vi varandra för en bra cykeltur, så ses vi nästa onsdag. Idag har vi cyklat 2,5 mil, bra jobbat.



Text o. bild: Jan Björk.