

Pedal Ryttare Oxie

Idag den 21/6–23 ny pedalryttare dag, det är jättefint cykelväder, med moln som dämpar solvärmén och vinden märks knappt. Vi var 10 ryttare som ville cykla idag. Det blev bestämt att målet idag var Katrinetorp. Vi cyklar genom Oxie, förbi Sofiedals golfbanor ut mot Katrinetorp med fina cykelbanor nästa hela vägen. När man cyklar så nära naturen så kan man inte undvika att se vad som händer,

nu syns tydligt att rapsen har blommat färdigt, all den gula färgen är borta, nu är fälten gröna. Nu ser vi också att betorna börjar växa upp, idag såg vi också vallmon längs vägkanten. Potatis i full blom. Allt detta får vi pedalryttare uppleva, på våra cykelturer. Väl inne vid Katrinetorps område så hittar vi bänkar där vi parkerar oss för fika och paus. Katrinetorp är en herrgård i Bunkeflo socken i Malmö kommun. Gården ligger nära Svågertorp i Malmös södra utkanter. Sedan millennieskiftet är gården tillgänglig för allmänheten. Katrinetorp i utkanten av Malmö är en gård med historia som sträcker sig tillbaka till år 1799. Malmö stad köpte Katrinetorp 1937. Gården var utarrenderad fram till 1992. Därefter inleddes ett varsamt restaureringsarbete ett populärt besöksmål, både för Malmöbor och mer långväga besökare. Katrinetorps trädgårdar har formen av en symmetrisk parterträdgård och är uppbyggd på engelskt vis med fyra rektangulära kvarter avgränsade av gångar, samt en oval, centralt placerad damm. Det finns guidade vandringsturer av hela parkanläggningen.







Under vår fikapaus så pratade vi bland annat om Sveriges fotboll i gårdkväll mot Österrike ingen tyckte att Sverige spelade bra denna gång. Efter vår kaffepaus så packade vi ihop våra tillbehör och gick en runda i trädgårdsanläggningarna samt tittade på dom olika husen. Efter det så tog vi våra cyklar och styrde mot Oxie, hemfärden gick lugnt och väl hemma så tackade vi varandra för dagens cykeltur och önskade en Glad Midsommar, och på återseende nästa onsdag. Idag har vi cyklat 2 mil, bra gjort alla.



Text o. bild: Jan Björk