

PRO LJUSDAL

VÅRRESA JUNGFRUKUSTEN

Vi var ca 35 medlemmar som fredagen den 22 april åkte på en vårresa efter vägen som kallas Jungfrukusten, den går från Furuvik i söder till Ragvaldnäs i norr. Vi hade tänkt att vi skulle möta våren och spanade efter tecken efter vägen. Vi såg några tussilagon och tranor men vitsipporna var vi för tidigt ute för att få se, vårsolen var i alla fall med oss hela dagen.

Bussresan startade vi 9 tiden från Ljusdal mot Hudiksvall där vi var bjudna till PRO Hudiksvall. Vi togs emot av ordförande Maj-Britt Norlander som berättade om deras verksamheter i föreningen. De bjöd på förmiddags kaffe och smörgås. Därefter åkte vi till Hudiksvalls Museum för att se Rosa Taikons permanenta utställning av de vackra silverarbetena som hon hade testamenterat till Hälsinglands Museum vid sin bortgång.

Resan gick nu vidare efter Jungfrukustvägen (som är del av gamla E 4an) från Söderhamn mot Engeltofta som ligger vid havet utanför Gävle. Där det var beställt lunch som bestod av antingen pepparlax eller wallenbergare som smakade mycket bra. Engla Södergren berättade för oss om Engeltoftas historia, bland annat att det från början var byggt av en grosshandlare som sommarnöje på 1880 talet.

Mätta och belåtna fortsatte färden nu mot norr. Den sista anhalten var Träslottet i Arbrå. Där togs vi emot av ägarna som också berättade om gårdens långa historia. Kaffe med nybakade bullar bjöds det på innan vi bordade bussen för hemfärd.

Vi tackade reseansvarige Anne-Sofie Canskog för en mycket trevlig och innehållsrik resa som hon hade anordnat.



Kerstin Nilsson



Rosa Taikons verkstad



Engeltofta Herrgård



God lunch intages



Träslottet i Arbrå