

Vid höstens sista PROpromenadtillfälle 15 december var vi 5 st som besökte Julmarknaden vid Stortorget, Gamla Stan. På vägen dit tittade vi in i Målerås butik o Art Gallery på Drottninggatan - otroligt fina alster ställdes ut. Det hela avslutades med fika hos Stadsmissionen, Grilliska huset. En fin dag trots det gråmulna vädret.

Dagens promenad - 1 dec - blev en trevlig utflykt till Västertorps centrum. Buss 163 Svedmyra - Fruängen och därifrån en frisk promenad till Västertorp. Västertorp byggdes 1949-54, stora delar av bebyggelsen är idag kulturmärkt av Stockholms Stadsmuseum. Här finns även Stockholms största bestånd av skulpturer - "Västertorps kulturpark" med verk av Allan Runefeltt, Endre Nemes, Henry Moore mfl. Så vi hade en hel del att ta del av. Vi hann dock med ett besök på ett av kaféerna i centrum innan det var dags att åka hemåt.

Idag 17 nov promenerade vi 6 st på Östermalm. Bl a besökte vi Apoteket Storcken från 1898 - otroligt fint med originalinredning och fantastiska takmålningar. Därefter styrde vi kosan till den nyrenoverade Saluhallen - mycket godsaker fanns där - vi fikade/lunchade hos Paulas. På hemvägen hälsade vi på Margaretha Krook vid Dramaten - en mycket lyckad PRO promenad!

Promenaden 3 nov blev inte Tvärbanan till Luma - färja över till Söder pga av det trista vädret - utan vi promenerade på Guldbron och i Gamla Stan - hälsade naturligtvis på Evert Taube vid Järntorget samt besökte museuret Forum för en levande historia. Efter en mycket intressant information om deras pågående utställningar besåg vi dem - Förintelsen och De vita bussarna. Det hela avslutades med en fika på konditori vid Järntorget. Vi var 7 st som hade en trevlig dag tillsammans.

Idag 20 oktober var vi 6 st som gick Monteliusvägen på Söder. Kristina berättade om sin uppväxt på Bastugatan - mycket intressant att ta del av! Vi avslutade rundan med fika på Chic vid Mariatorget - gott kaffe o bra tilltugg - kan rekommenderas. Totalt blev rundan på drygt 5.000 steg - bra jobbat alla!

Dagens 6.10 promenad gick i Södra Bergen under Anitas ledning. Vi kollade in kulturnhusen vid Malmgårdsgatan/Skånegatan. Ett besök i Sofia kyrka (från 1907) blev det också. Det ligger helt fantastiskt på en kulle med fantastisk utsikt. Kyrkan var väldigt fin invändigt - såg ut att vara nyrestaurerad. Vi var 8 st som promenerade med och utan stavar.

Sen fortsatte promenaden till Greta Garbos Torg och Nackas plats. Vi strosade vidare Katarina Bangata fram till Götgatan och Gunnarssons konditori. Där smakade kaffet med tilltugg jättegott efter ca 7.000 steg. TACK Anita för trevlig runda!

22 sept - Kungsholms Strand - 6 st gick längs stranden i det behagliga vädret. Vi avslutade med fika/lunch på Fabrique, Fleminggatan - mysigt ställe med gott bröd/dagens soppa.

8 sept - Hökarängen: Vi var 8 st som gick o lyssnade till Ingalills trevliga berättelse om hur det såg ut när hon växte upp - det hela avslutades med fika/lunch på BAK. Ett helt fantastiskt ställe med mycket godsaker - rekommenderas varmt.