

PRO Värmland

Hej alla PRO:are i Värmland

Jag har märkt att det troligen spökar i min källare, vad annars kan man tro, när bladen på "sidenblommorna" börjar falla av och ligga som en krans runt krukan. Ja, man ju börja fundera.

Hoppas att er sommar har varit och är alldeles underbar. I vår familj har det varit lite si och så maken har varit in och ut på sjukhus mer eller mindre sedan midsommar, men nu tror vi och hoppas innerligt att det är på bättringsvägen vi har hamnat. Mellan alla turer har vi också besökt vår äldste som i Dalarna, tre generationer la nytt altantak även där, han behövde inte vänta sex veckor på sin leverans. De har sitt hus precis vid Lugnets skidstadion så det finns fina promenadstråk, men då när vi var där kunde det knappast kallas lugnet, oj vad det grävdes, pålades och lastbilar som åkte härs och tvärs. Har ni tänkt på det när man ser ett vägbygge, vilken röra. Jag blir lika fascinerad varje gång, hur får det ihop det. Ja det verkar ju fungera i alla fall. Vägen finns ju bevisligen där.

Kantarellerna har börjat visa sig också, grannen kom in med ett stort fat till oss. Trots att min far var en fena på att hitta svamp gör inte jag det, utan får förlita mig på goda grannar och härliga kompisar. Det har i vart fall funkade hitintills.

Vi har haft besök av yngste sonen och hans familj, det är härligt med barnbarn. Lilleman har börjat krypa och det går fort, allt går att bita i så det gäller att hålla koll på båda sladdar och skor.

Om ni undrar hur det har gått med mina blommor så kan jag meddela, att några av dahlior tyckte inte att blomsterlivet var så givande så de tog ett ganska bryskt farväl, nu får det blir krysantemum i stället i krukorna. Hallonhäcken har varit ganska givmild, det blev många brukar direkt ner i frysen, jag gillar att hitta dessa sommarminnen under kalla vinterdagar.

Snart sätter vi igång med både möten och aktiviteter. Trevlig att få ses igen över en kopp kaffe och lite prat, kanske lite underhållning det behöver vi, nu har vi varit "inlåsta" länge nog.

Ha de gött och ut i solen och hämta d-vitamin. Tror inte att det går att lagra den men man vet aldrig!