

Ut i det Blå torsdag 9:e juni

Så var då dagen D kommen när vi skulle ut på resa som vi inte visste var det skulle bära av. Gissningarna av oss var många men inte någon hade riktigt rätt ändå, vi var 52 medlemmar som var med och som vanligt sorl och skratt i bussen.

Första stoppet var Köpingsbergs Vingård på vackra Österlen, Carl-Otto som övertagit gården av föräldrarna var inte intresserad av jordbruk utan bestämde sig istället för att prova på att framställa vin, idén hade han fått när han vistades i Frankrike och såg deras vinodlingar. Han berättade mycket för oss bl.a att det var mousserande viner han producerade och att de flesta sorterna tog minst 4 år att bli färdigt vin, vi fick också provsmaka på ett av hans viner.



Nu var vi ombord på bussen igen till nästa plats som var Ystad, en guide klev på bussen och vi gjorde ungefär den rundan som veteranbrandbilarna kör. Han visade oss runt på de olika platserna som Wallander filmerna var inspelade på och det var en hel del ställen vi fick se. Nu skulle det smaka gott med lunch efter en liten promenad i Ystad, vi kom till hotell Continental som är Sveriges äldsta hotell, i gammal vacker pampig inredning blev vi serverade en god lunch vi fick också veta att vi hade ett ställe kvar att besöka men inte vilket det var, spännande.



Då blev det en liten promenad igen och nu stod vi framför Ystads Teater en mycket vacker byggnad. Teatern invigdes 12 februari 1894 och det mesta var original med vissa förbättringar, i taket hängde en pampig ljuskrona i guld som från början hade drivits med gas men numera var elektrisk denna var nog det som imponerade mest på mig i alla fall. Vi fick också en rundvandring som var en massa trappor och kringelikrokar och slutade i Teatercaféet där vi drack vårt eftermiddagskaffe med goda kakor.

Nu åker vi hemåt igen och tackar Lisbeth Barkstedt och Kristianstadsbuss för denna trevliga dagstur.

Text :Lena Lantz. Foto: Björn Malmgren