

## LARSSONRESAN 2014

Den 26 juli begav sig 35 st PRO:are till Hälsingland för besök i Iste och Växbo. Lördagen var strålande med värme uppåt 30 grader. Men i bussen, som förtjänstfullt framfördes av Lennart Ekeroth, var det precis lagom temp.

Första stopp blev i Tönnebro där vi lyckades hitta en skuggig plats nere vid vattnet. Visserligen fick vi trängas med Kanadagäss men bussfikat med tillhörande baguette smakade utmärkt.

Resan fortsätter sedan till Iste där vi möttes av vår värd Gösta Lindberg som guidade oss den sista biten till familjens loge. Där möttes vi av två svettiga "grabbar" som stod och gräddade kolbullar på en grill. "Grabbarna" visade sig vara Göstas söner.



Foto: Lars Forslund

Vi slog oss ned på logen där Gösta berättade om gården, bygden och framförallt bygdens kulturella personer. Vi serverades kolbullar alternativt mackor. Ryktet hade gått om att kolbullar smakar ister och knappt är ätbara. Detta stämde ju inte alls – kolbullarna var utsökta likaså lingonsylten och lingondrickat som serverades till. Flera som beställt mackor blev så sugna att även de fick sig en kolbulle.



Foto: Lars Forslund

Efter hand dök det upp tre lokala dragspelare som spelade upp både till dans och till att enbart lyssna till. Det var folkmusik från bygden men även populära sånger där det med glädje sjöngs med i.

Efter ca 2 timmar stoppades vi åter in i bussen och körde söderut mot Växbo. Framme vid Växbo lin möttes vi av en guide som berättade linets och Växbo lins historia.

Därefter förevisades vi Linfabriken där maskiner för vävning stod i långa rader. Eftersom det var lördag var de inte i drift men en maskin startades så vi fick se och höra hur den låter i drift.



Foto: Lars Forslund

Sedan blev det handling för hela slanten. Det finns massor med fina linprodukter att köpa i de toppmoderna lokalerna och många nöjda syntes bära kassar med varor ut från försäljningslokalen.

För de som inte var intresserade att handla och för de som delade upp tiden fanns möjlighet att vandra till Växbo kvarn och Växbo bageri där man kunde slå sig ned med en glass eller fika. Vissa passade även på att besöka den sköna Trollidalen.



Foto: Lars Forslund

Klockan närmade sig sedan 1700 och vi hoppade in i bussen för att ställa kosan söderut mot Tierpsbygden.

Bertil Gunnarsson

## **Sörmlandsresan 22 juli 2014**

Vi fick en riktigt trevlig rundtur i Sörmlands vackra landskap. Första stopp var på Pelle och Lottas café där vi fick förmiddagsfika.

Sedan fortsatte vi till Nostalgimuséet i Sparreholm där vi blev mottagna med positivmusik, därefter fick vi vandra runt och bli nostalgiska bland alla saker som man minns och även de man inte visste fanns.



Sedan fortsatte vi till Nostalgimuseet i Sparreholm där vi blev mottagna med positivmusik, därefter fick vi vandra runt och bli nostalgiska bland alla saker som man minns och även de man inte visste fanns.



Vi fick luch på Malmköpings Vårdshus och därefter körde vi lugnt och fint med Forsbergs Buss förbi Harpsund. Där fanns en hel del vakter men vi såg i alla fall trappan där

regeringen brukar fotograferas. Vi fortsatte till Julita gård, Sveriges Lantbruksmuseum - också mycket intressant men värmen gjorde att man gärna vilade i skuggan.

Därefter vände vi hemåt och fick kvällsfika på Hallsta krog. Vi kom hem trötta och nöjda efter en händelserik dag.

Vi tackar Forsbergs buss för en trevlig resa.

Bernt Eriksson

## Resa med Lennakatten den 27 maj 2014

Vi lämnade ett blåsigt och iskallt Tierp vid 8-tiden på morgonen. I bussen var det varmt och gemytligt och Tauno körde som vanligt lugnt och fint mot Uppsala. Vi släpptes av vid Centralen efter att ha fått våra biljetter till Lennakatten. Tåget drog iväg längs den 128 år gamla smalspåriga järnvägen. Det första museitåget på denna bana gick för 40 år sedan. Vi åkte via Fyrislund, Årsta, Skölsta, Bärby och Gunsta till Marielund där vi fick en liten rast. Loket skulle förses med mera vatten.



När loket fått sitt vatten och placerats i rätt ände av tåget igen fortsatte vi till Faringe. Där kunde man få en guidad tur i lokstallarna och/eller shoppa på Thun´s.



När alla inköp var gjorda väntade Tauno med bussen utanför Thuns. Efter en kort åktur till Almunge smakade maten på Augusts Vårdshus bra.



På hemvägen gjorde vi en liten avstickare till Ulva kvar där det var nästan folktomt, troligen på grund av det kyliga vädret.

/Viveka Gunnarsson

## **Ålandsresan 29 april 2014**

36 personer deltog i denna resa.

Reseledarna Birgitta Bergman och Bernt Eriksson samt chauffören Tauno, från Forsbergs Buss, hälsade oss välkomna och underhöll under resan med allsång och historier - både Ålands historia och historier av en mer skämtsam och ibland ekivok karaktär.

Ombord på MS/Eckerö kändes det bra att gå förbi den långa kön i cafeterian och sätta sig vid färdigdukade bord med kaffe och ostsmörgås.

Tauno körde oss lungt och fint till Stallhagens bryggeri utanför Godby, där ägaren berättade allt om bakgrunden till bryggeriets uppkomst och hur man brygger sitt öl av inhemska produkter. Därefter var det dags för provsmakning.



Nr 1. Ölet längst till vänster är ett Honungsöl. För att förhöja smaken äter man en bit Edamerost med havtornssylt.

Nr 2. Pale ale - ett överjäst öl med mera beska. Till detta öl passar ett kex av sesamknäcke med gravlaxröra och nässelpesto.

Nr 3. ESB som är en ale-variant, bitter med hög beska. Ett populärt öl som passar till viltkorv av älg och rådjur med en klicka av färskost och timjan.

Nr 4. Baltic Porter, en mörk öl med lång produktionstid (18 veckor). Jästen är återskapad av jäst som fanns i champagnen i Föglevraket. Till Baltic Porter äter man med fördel chokladfudge med grädde!

Vi fick också lära oss att ju ljusare öl desto kallare ska det serveras.

Efter besöket på Stallhagen tog Tauno oss med på en sightseeing. Vi såg bl a Kastelholms slott, Mariehamn - både från stadens gator och från en utsiktsplats. Vi tittade också på Käringsund och dess fiskehamn. Slutligen passerade vi Postmuséet.

Väl ombord på MS/Eckerö igen väntade ett läckert smörgåsbord på oss i restaurang Bornholm.

De reseansvariga i PRO Tierp, PRO Månkarbo-Kyrkbyn och PRO Vendel ska ha all heder av denna trevliga resa!

/Viveka Gunnarsson

## Resa till Prag

Tidigt på morgonen den 16 september 2014 började vår resa till Prag. Under våren hade vi, fyra par från PRO Månkarbo-Kyrkbyn, haft en studiecirkel och försökt lära oss så mycket som möjligt om Prag, och nu skulle vi besöka staden under fyra och en halv dag.



Här har vi precis anlänt till hotellet och Bertil gör upp med taxi-cauffören.

Varje par hade fått varsitt område i Prag att sätta sig in i lite grundligare och hade ansvar för att guida resten av sällskapet i "sitt" område.



Den första dagen guidade Inga och Bertil vid Václavplatsen och i Gamla staden.  
På tisdagen var det Monica och Nisse som hade lärt sig allt om Borgen, St Vituskatedralen och Petrinskullen.

Här ser man Borgen med St Vituskatedralen sticka upp över den andra bebyggelsen.







Kerstin och Bernt hade otur med vädret på sin dag. Regnet öste ner precis hela dagen. Pragborna log när de såg åtta plastpåsar knalla omkring på gatorna i Vysehrad. På torsdagen guidade Viveka och Lasse på Karlsbron och i de judiska kvarteren. Turen avslutades med en tvåtimmars lunchkryssning på Vltavafloden.



Karlsbron

Vi rekommenderar varmt en tur till Prag som är en mycket vacker stad.

/vg