

Reseminnen från 2015

Ruggugglan

En fantastisk teaterresa till Falun.

Bälinge PRO, i samarbete med PRO Norra Resegruppen, ordnade den 30 januari 2015 en teaterresa till Falun. Vi såg Farsen "Ruggugglan ur spår." Där fick vi se hur det kan gå för ett gäng glada pensionärer som åker tåg från Malmö till Falun. En mycket rolig föreställning.

Vi kan inte glömma den trevliga bussresan där det serverades klämma plus dryck. Underhållningen fortsatte med sång till munspelsmusik, historieberättande och lotteriförsäljning. En utsökt buffé serverades vid vackra Stavberg. Med andra ord en mycket lyckad resa med Forsbergs buss. Ett stort tack till Bälinge PRO som bidrog till en mycket trevlig resa.

/Pöjken

Västmanland 21/7 2015

Av de totalt 42 deltagarna, som fick en intressant dag med Forsbergs Buss, var vi 16 personer från vår förening.

Vi fick kaffe och smörgås på Måns Ols Utvärdshus i Sala, en väldigt vacker plats vid en badsjö. Vi åkte sedan till Vallby Friluftsmuseum, som hade väldigt mycket historia och äldre djurarter att visa upp, ett av Sveriges största friluftsmuseum, väl värt besök. Vidare till Munktorps Kyrka, vars äldsta del är från omkring 1055. Kyrkans upphovsman är Västmanlands apostel abboten David. Munkarna stannade kvar i Munktorp, därav namnet.

Sedan åt vi lunch i Westerqvarn, en före detta stor kvarn med anor från 1400-talet, som även inrymde ett museum. Vidare till Strömsholms kanal, slussarna i Hallstahammar, sedan förbi Ängelsberg och genom brandområdet, som var en skrämmande upplevelse.

Eftermiddagsfika i Norberg på Elsa Anderssons konditori, som grundades 1916, det är nu tredje generationen som driver konditoriet och de har fått diplom från Gastronomiska Akademin. Vi serverades kaffe med tangobakelse i anrik miljö.



Därefter hemfärd i regnväder, efter en intressant och trevlig utflyktsdag med flera intressanta smultronställen.

Tack Birgitta för all historik Du delgav oss under resan.

Bernt Eriksson.

LARSSONRESAN 2015-06-07

Nationaldagen den 6 juni 2015 kl 08.30 anländer bussen med Mats Wikander som chaufför till Månkarbo för att ta oss 38 gladisar till Bjursås i Dalarna.

Via Kyrkbyn och Tierp hamnar vi först i Sågmyra hembygdsmuseum där en visning av Sågmyras historia står på schemat. Dominant var här förstås Tidstrands yllefabrik som i första hand tillverkade filter. Men även sporthistoria med många kända skidess – den senaste Calle Halvarsson.



Sågmyra hembygdsmuseum Foto: Inga Gunnarsson

Efter detta vankades lunch på Sågmyra värdshus där även dagens värd riksspelmannen Per-Ola (PO) Björklund anslöt. Under den utsökta lunchen underhöll PO med vackert fiolspel och olika historier och berättelser.

Under en regnskur, där Mats nästan kört in bussen på värdshuset för att underlätta påstigandet, åkte vi vidare med PO i bussen. Han guidade oss genom Sågmyra och till Badhuset där vi fick se den berömda väggmålningen Saga framställd av Einar Norelius.



Väggmålningen Saga. Foto: Inga Gunnarsson

Färden gick vidare till Bjursås där PO berättade om intressanta människor som verkat i Bjursås.

Så hamnade vi som sista anhalt på Jämtbogården som är PO: s hem. Här bjöds vi på ett axplock ur PO:s liv som spelman, författare och regissör samt om hans intressanta möten med olika kulturella personligheter i Sverige. Vi fick en inblick i skrivandets konst samt självklart mera musik och då förutom fiol även klarinett. Här fanns även fyra lokala konstnärer som förevisade sina alster.

Mellan de olika aktiviteterna på Jämtbogården fikade vi i Café Sommarhumlan med en bedårande utsikt över Bjursåsbygden som förresten kallas Sveriges Schweiz.



Café Sommarhumlan. Foto: Inga Gunnarsson

Nu var de allra flesta trötta efter all underhållning och olika informationer. Det var skönt att sätta sig till ro i bussen och med Mats trygga rattning åter bege sig till hembygden med Bröderna Larsson i åtanke.

Bertil G

MAMMA MIA I HELSINGFORS

Mamma Mia vilken show!

Den 12 maj begav sig 34 förväntansfulla PRO:are från Månkarbo/Kyrkbyn, Tierp samt några tillkommande från Östergötland på kryssning till Helsingfors. Huvudmålet med resan var att se Mamma Mia på svenska teatern i Helsingfors.

Men först måste vi ta oss dit. Buss avgick från Tierp över Kyrkbyn och Månkarbo. Efter incheckning på Vikingterminalen träffades vi i baren för en kortare genomgång om tider mm. Buffén vidtog och därefter blev det umgänge med glada tillrop, dans och med både ytliga och djupa diskussioner.



Foto: Inga

Gunnarsson

Efter en natts sömn och frukost blev det avfärd till teatern som ligger två ca km från hamnen. En del gick i snålblåst och i lite duggregn. Andra åkte taxi. Svenska teatern i Helsingfors är otroligt vacker inomhus. Tyvärr fick vi inte fotografera inne i teatern. I engelska serier brukar man se teatrar som liknar denna.

Denna matinéföreställning var som vanligt slutsåld precis som alla sedan premiären i september 2014. Och vilken show vi bjöds på. Alla kända ABBA-låtar var med och intrigen med mamman som inte vet vem av tre som är far till hennes flicka var som vanligt ledmotivet. Många hade ju sett Mamma Mia på teater och film i Sverige men de flestas bedömning var att denna föreställning var strået vassare. Fantastiska sångare, dansare och skådespelare från Finland, Danmark och Sverige. Många blev rörda av entusiasmen hos ensemblen. Under extranumren stod hela publiken upp och applåderade.

Efter den 2,5 timme långa föreställning var det till att promenera (eller åka taxi) tillbaka till båten och det i samma väder som när vi gick dit.

Kvällen avslutades med en 2 rätters a la carte middag och sen blev det som vanligt lite dans och besök i Puben tillsammans med trevliga människor och en trubadur.

Mycket trevlig resa i väldigt trevligt sällskap och under ledning av reseledaren Bernt Eriksson.

Bertil Gunnarsson

RESA TILL SÖDERFORS, GYSINGE OCH HEDESUNDA

Vilken dag!

Den 21 april var 37 st förväntansfulla PRO-medlemmar redo att uppleva utflyktsmålet Gysinge. Innan vi nådde Gysinge fick vi en fantastisk presentation av Söderfors. Varför finns det ett grekiskt tempel där? Och en kyrka som saknar altartavla? Guiden Gunnar Thollander delade med sig av sina historiska kunskaper på ett mycket inspirerande sätt. Man kanske ska flytta dit?



Foto: Kjell Johansson

Lunch intogs på folkhögskolan i Gysinge. God mat är ett välkänt signum för skolan och den måltid vi erbjöds var inget undantag. I det vackra, varma vårvädret guidades vi sedan runt på området. Vi fick ta del av berättelsen om vattnets betydelse för Gysinge med omnejd. Och varför det blev kursgård och folkhögskola i PROs regi. Vi fick också klart för oss att alla vi PROare är ägare av skolan.

På hemvägen besökte vi handelsträdgården i Hedesunda. Det var en färgsprakande upplevelse och många härliga dofter. Inköp av sättpotatis var inte fel tänkt.

Vår egen busschaufför, Lennart, rattade rätt som vanligt. Och resekommittén hade lyckats även denna gång. Ni är väl valda för minst en 10 årsperiod??

Kerstin Blomqvist

IGGESUNDSREVYN

Den 28 februari reste vi, tillsammans med PRO Tierp, för att se Iggesundsrevyn. Vi var 52 personer som åkte med Forsbergs buss, 16 personer var från PRO Månkarbo-Kyrkbyn.

Det var en härlig föreställning med många skratt åt alla tokiga sketcher. Många av sketcherna framfördes med sång och dans. Östen med resten gör verkligt proffsiga revyer. Den vi såg nu var den fjortonde föreställningen.



Bild från programmet.

På hemvägen avslutade vi med middag vid Tönnebro.

Nästa revy blir först om två år och vi räknar med att även då arrangera en resa för att se den.

Bernt Eriksson