

PRO i Värmland!

Hej svejs alla PRO:are! Har ni märkt "Va' det blåser i trä'a idag!" Tacka FBK för det! Hurra för dem! Ja ni vet ju att jag gillar sport både fotboll och ishockey, tyvärr går det inte lika bra för Degerfors men jag tror att de kommer att klara det, oavsett vad alla så kallade experter säger. Förra säsongen var det en expert i TV som var bergsäker på att Färjestad skulle åka ut. Tji fick han!

Hösten börjar närma sig, blommorna har flyttat bort från altanen och snart skall alla blomsterlökar ner. Jag har köpt gula tulpaner, det påstås att rådjuren inte gilla gult. Hoppas på det. Det blir även lite snödroppar och pärlhyacinter. Jag tror att det kommer att bli fint fram på vårkanten. Vi är ju lyckligt lottade här i Sverige, om man bortser från alla knäppskallar som tycker att det är "Toppen att vara kriminell". Claes Eriksson sa i en monolog om Farbror Frej "Undrar hur det står till i den hjärnan, det skulle man gärna villa veta!" och jag säger samma sak. Usch och fy! Å inte får vi gå med i NATO heller. Denne turkiske potentat som också verkar vilja styra Herraväldet. Märkliga herrar med för mycket makt och kanske "för liten hjärna". Tur att inte Trump är med och styr också då blev det absolut kaos.

Snart stundar höstmötena ute i era föreningar, eller om man kallar det för medlemsträff. Höstmötet isig behövs ju inte men jag tror att många föreningar har det i alla fall. Distriktet har sitt den 25 oktober i Forshaga som vanligt. Många punkter blir det. Hoppas att er förening kommer att närvara, det är både intressant och informativt tycker jag nog.

Nu börjar kvällen göra sitt antågande och helgen är slut, vi har gjort stortag både ute och inne. Altanen är förberedd inför vintern och även garaget har fått en ansiktslyftning. Varför sparar man så mycket skräp? En plastkasse med tältpinnar, va! Vi som inte ens har kvar något tält. En av sönerna offrade det efter att regn och gegga hade gjort tältet obrukbart, detta skedde vid en festival för länge sedan och i Arvika. Det var tider det när man campade i tält på "Capri" i Strömstad. En gång när jag och mannen av där regnade det så mycket att vår tältgranne och mannen fick gräva diken runt våra tält. Rått och eländigt men nästa dag sken solen och då glömde man allt. Nu bor jag hellre på hotell eller i stuga, tältandet är inte för en gammal gumma som jag.

Ha det gött tills vi hörs av igen! Håll i och håll ut!