

November 2016

Lite frostigt, någon grad plus men ändå lite vitt på marken, så ser den november ut som börjar gå mot sitt slut. Men vi vill inte förleda er att tro att vi i styrelsen är på väg att gå i ide, bara för att vintermörkret sluter sig allt tätare omkring oss. Nej vi ska bara med makliga steg kliva över tröskeln från 2016 till 2017 innan vi gasar på för fullt igen. Planeringen för nästa år är nästan klar vid det här laget. Lite gran hur vi har tänkt oss syns på den budget som vi kommer att presentera på detta möte. Idag är det *Budgetmöte* precis som stadgarna föreskriver att vi ska ha. Låter lite torrt kanske, inte så muntert klingande, men jag kan försäkra att vi kommer att använda en alldeles lagom del av vårt rörliga kapital till att just ha det muntert även nästa år. Så vi kan väl se det som så, att vi öppnar godispåsen lite grand idag, så att ni får glutta i den och se vad ni kommer att få snaska på till våren. Tydligen har vi en perfekt blandning i påsen eftersom ingen ifrågasatte dess innehåll. Ingen som ansåg att vi skulle ha mest av just deras favoritpralin. Ingen som yrkade på att det skulle vara bröstkarameller, familjeblandning eller farmors sidenkuddar.

Något gammalt, något nytt, något lånat och något blått. Den ramsan känner vi nog igen lite till mans som har ingått det äktenskapliga ståndet. En väl inarbetad förening som Fullerstas PRO kan väl också fungera som ett gott gammalt äktenskap. Mycket är gammalt och bekant i vårens utbud, som att kunna slinka in på fredagsfikat mellan ett och tre. Vi kommer när och om vi vill och går precis när vi tycker att det passar. Detta är vad vi kallar för vardagstrivsel. Men så behöver man ju lite krydda i tillvaron för att älska sin vardag ännu mer. Den kryddan tänker vår blivande kassör Lars Olsson stå för, nämligen vinprovning. Dessa små skvättar kommer absolut att vara mycket bra för vårt blodomlopp . Bra för blodomloppet kommer även vår andra nyhet att vara. Eftersom vår promenadgrupp har gjort sitt och läggs ner till våren, så bjuds istället möjligheten att kunna gå på gym. Ett väl anpassat specialprogram för oss äldre så att vi inte tar i för mycket, utan bara lite lagom så vi orkar vara med ett tag till. För det ska vi ju vara, för då kan man vara med i ytterligare en ny cirkel om vad som kommer att hända med vårt Huddinge i framtiden. Framtiden tar ju inte slut förrän vi själva gör det, låt det bli vårt motto.

Idag är *jag* extra lycklig över dagens underhållare, Blommans dixieland band. Direktimporterade från restaurang Louis i Söderhallarna och ”Ludde” var ju med, men hade lämnat trumpeteten hemma och övergått till ståfela. En liten tunn

italienare med en röst påtagligt lik den riktiga Armstrong, ständigt dessa glada överraskningar. Man kan aldrig sluta att imponeras av dessa ofta till åren komna herrar som trots att rösten kanske inte håller fullt ut och har blivit lite skrapigare än tidigare, har en underbart strålände och sprittande spelglädje. Vilket ös det var. Efteråt var det inte helt lätt att packa in porslinet i diskmaskinen när benen inte ville vara stilla. Men uppskattningen var påtaglig och vi lyckades snika till oss ett extranummer. Och dom herrarna var långt ifrån nödbedda och hade säkert kunnat hålla på hur länge som helst om inte vår hyrtid hade tagit slut och middagen hade väntat där hemma.

Snart är vår hösttermin slut, precis som i skolan. Bara julbordet på Sågbäcksgymnasiet kvarstår. Omåttligt populärt, nästan 50 anmälda ska smaka på deras förträffliga julbord.

Men vi ska ju inte gå hem riktigt än. Kaffe med saffranslängd och så lotteriet som idag inför den stundande julen till ära har extra fina vinster tillverkade av våra flitiga damer i pysselgruppen.

Hur summerar vi detta år då? En samling lyckade medlemsträffar med mestadels förträfflig underhållning. En mycket bra samarbetad styrelse. Många tjänstvilliga volontärer. Och framför allt ett stort antal kaffesörplande medlemmar som gärna kommer på våra möten och som då i sin tur genererar en skaplig tillgång på disk,

att njuta utav när alla har gått hem och tystnaden har lagt sig här i enslig gård, där ingen snö ligger vit på taken och inte ens en gång tomten verkar vara vaken.

Återstår bara att tacka för i år

och önska alla en riktigt



**God Jul
och
Gott Nytt År**