

## En Resumé från ett annorlunda höstmöte i september 2015.

Nu är det tisdagen den 29 september och vem kan tro det. Ännu finns det inte ett enda gult löv att skåda hemma på den egna gården och väldigt sparsamt i övriga naturen. Arton – nitton grader och varmt men ändå friskt i luften, en sån höst får man ej klaga på. Kan den sen hålla ut så länge att det inte går att klämma in någon vinter innan våren gör sitt antåg så vore det inte fel.

Nog har väl säkert dagens väder en bidragande orsak till att Kent med *rätta* kunde hälsa alla ”**glada PRO-are**” varmt välkomna till vår medlemsträff. Våra PRO-are gör ingalunda som björnen, går i ide, nej här lägger vi på ett extra kol och deltar i vårt digra utbud av höstens aktiviteter som vi har.

**Men**, för att man ska kunna delta i våra lite rörligare aktiviteter så fordras det ju att man håller sig någorlunda på benen Här behöver vi ju tänka till lite extra för att inte utsätta oss för onödiga olycksfall, varken hemma eller utomhus. Ibland kan det ju bara handla om väldigt enkla medel för att inte utsätta sig i onödan. Själva har vi ersatt *snybbelmattorna* med så kallade entrémattor som ligger mer dikt mot golvet och som är så pass snygga numera och inte alls behöver vara gråa och trista utan finns i ett flertal färger. Hela vecka 40 har PRO varit med och velat belysa problemet med en ”Balans i livet” vecka, där vi i Fullersta och Centrala har deltagit genom att stå i Huddinge centrum och dela ut material som berör ämnet, men även för att göra reklam för vår egen förening.

**Och glöm inte att utnyttja din kupong med gratis broddar, som kan vara som en räddande ängel när halkan kommer.**

Kent påminde även om den årligen återkommande seniormässan i Älvsjö den 20-22 oktober.

Men vill man hålla sig på hemmaplan, så kan man om det är fredag och klockan är så där mellan 13:00-15:00 slinka in på vår föreningslokal och få sig en kopp kaffe med dopp för endast en tia . Men det vet ju alla gamla medlemmar, men nu ville Kent särskilt informera de som är nya om denna trevliga form av umgänge. Det är ju ett utmärkt sätt att lära känna varandra i pratvänlig miljö. Man kommer när man vill och går när man har lust. Kaffe i all ära men nog är det så att munlädret brukar komma igång lite extra över en öl eller ett glas vin och varför inte en matbit därtill (*kanske både spisen och diskmaskinen kan få lite välbehövlig ledighet, det har dom säkert gjort sig förtjänta av.*) Känns detta lockande så kan du slinka in på Fatburen den sjunde oktober kl. 16:00. Denna första gång kommer Kent sitta där med en öl i hand (*vad jag tror i alla fall*) och välkomna dig/er. Här kan man då prata om stort och brett och om allt och ingenting. Sitter man tillräckligt länge kan det hända att man lyckas lösa väldigt stora och världsliga problem som man sen kan presentera för lille Putin och dom andra grabbarna.

Även denna gång fick vi en ny medlem att lägga till de övriga 50 som är inbjudna till den trivselkväll som vi årligen har för nya medlemmar. Det är skönt att Lasse (*som sköter medlemsregistret*) har jämn och bra sysselsättning, det gillar vi andra slöfockar.

Nog om detta för nu återgår vi till det som jag inledningsvis kallade för ett annorlunda höstmöte. Möjligtvis kan man påstå att vi vid ett tidigare tillfälle har haft någon som kanske kunde likna en Stand-up-comedian, nämligen Stig Malm. Men hur som helst så är detta ingen mindre än en urfader i den genren nämligen Tomas Oredsson, starkt förknippad med det numera anrika **Norra Brunn**. Denna man vore ju värd att citeras många gånger om, och om jag hade kunnat sansa mig lite mellan skrattanfallen, så kanske jag kunnat notera ett och annat. Men jag inser ändå att detta var i sanning en modig man, som förstod vitsen med att falla till föga efter ett gräl med hustrun, och ändå hänga upp hennes nytvättade trosor på tork som han lovat. Hur han kände en viss triumf när han fick sätta dit klädnypan på ett ställe i trosan där det skulle göra som mest ont. Då slipper man säga i ord det man i handling kan utföra. Här behövdes det inga **mentometerknappar** som på gamla tio-i-topp tiden. Skratten och tårarna sa vad tveklöst alla tyckte. **DET HÄR TYCKTE VI OM**. Alla vet ju att det

faktiskt är nyttigt att skratta för både kropp och psyke. Så skulle man bli lite småkrassliga framöver så kan jag tänka mig att ta lite Tomas Oredsson som medicin .

Sen var det lotteri som vanligt och kaffe med dopp som vanligt.

Lotteriet kommer att fortsätta så länge som dessa energiska damer kan och orkar fortsätta att tillverka vinsterna som vi lottar ut och som är så uppskattat. Men sen då, hur blir det om ingen har intresse och vilja att fortsätta i denna textilgrupp? Och var finns alla händiga karlar, ni är mer än välkomna ska ni veta. För visst vore det roligt om vårt lotteri kunde fortsätta och fortsätta och fortsätta...

Vilken dag! Solen som skiner, Tomas Oredsson, kaffe och doppa med gul kräm på mmmm... och så den alltid lika efterlängtade disken. Något fel är det nog på mej, men jag har alltid gillat att diska. Kanske något i generna för min mamma kunde fråga om man ville ha något med, ( *diskat*) medans hon hade så rart vatten... Det ni.

Nästa gång ska vi lyssna på Fräcka Frackar, och dom går inte av för hackor de heller.

Väl mött då, och ha det så gott.

Eva L.