

Årets sista Resumé från en magisk Klockargård

Dagen innan vårt medlemsmöte så var luften hög *och* krispig *och* vindstill *och* solig. Alla de ingredienser som en härlig höstdag kan innehålla. Hade inte middagen och tvättstugan väntat på mig så hade det nog blivit en längre promenad på väg hem från vårdcentralen. Men sen dess har det legat en mycket våt och grå yllefilt över huvudet på oss. Luftfuktigheten är så hög att mitt ganska nyfriserade hår har raknat och ser inte alls ut som när jag gick hemifrån. Monica, som också är en av ”kaffetanerna”, tyckte också att hon hade problem med fukten för att hennes hår krullade ihop sig (visserligen åt fel håll som hon sa) men jag skulle ju vara glad om det krullade sig alls. Men nog om det.

Idag är det **Budgetmöte**, och det låter ju lite så där formellt som vi har sagt att vi inte ska vara, men man kan ju knappast säga budgetträff. Det ska ni veta att idag är det inte alls lätt att avgöra eller ens fantisera om hur många som vill komma och lyssna på hur och till vad styrelsen har tänkt att använda föreningens surt förvärvade slantar. Vad vi däremot vet är att det stora flertalet faktiskt är nöjda med vår satsning på riktigt bra underhållning. Tycke och smak kan ju vara ganska olika, (det är ju faktiskt många gånger ett spann på över 30 år hos våra medlemmar). Så därför försöker vi ju att variera oss så att alla ska få sina önskningar uppfyllda.

Så är det då dags att dra igång mötet. Kent börjar med att varna för att hans röst kanske inte håller hela vägen ut. Och detta beror då på att han har varit och semestrat på sydligare breddgrader och att halsen inte riktigt har anpassat sig till rådande klimat här hemma. Hur som helst så höll rösten under hela redogörelsen av 2016 års budget. Lite nervositet fanns det nog när Kent å` kassörens och styrelsens vägnar skulle förklara varför underskottet på 47.000:- egentligen inte var ett underskott utan att det beror på att de till 25- årsjubileet budgeterade femtiotusen kronorna inte gick åt utan *bara* dryga 27.000:-. Så dessa siffror var egentligen bara en chimär, och bara vi fick klart för oss hur vi skulle tänka, så var det inte alls så farligt, som vi kanske trodde att det var meningen att vi skulle tycka att det var, om det var skrivet som det var tänkt. (Denna sista rad är nog starkt besläktad med Tage Danielssons monolog om att det som skedde i Harrisburg nog kanske aldrig hade hänt, om bara man bara hade trott tillräkligt mycket på att det inte kunde hända). Men Kents redogörelse gick hem och alla medlemmar förstod precis hur det var vi hade tänkt, och det är vi ju glada för. Men för att lugna eventuellt oroliga medlemmar så kan vi försäkra er att vi har inte bara näsan över vattenytan utan faktiskt hela överkroppen.

Kent gav även lite försmak av vårens program, vilket som vanligt innehåller ett rikt utbud av aktiviteter. Mycket är ju som vanligt i vårt programblad, men flera nya mycket uppskattade cirklar har tillkommit de senaste åren och vår nya satsning på PUB-träffar är en braksuccé. För att inte tala om teaterutbudet som bara ökar och ökar..., där vet man inte var det slutar.

Så var det då dagens underhållare, magikern **Jens Jadbäck**. Vad skulle nu detta bli? Här kan man ju bli av med både höftledskulor och hålfotsinlägg. Jag kunde faktiskt förstå den dam som sa till mej att, annars brukar jag sitta nära scenen, men idag sätter jag mig lite längre bak för man vet ju inte vad en sån där hittar på. Detta gick ju i sanning över ens förstånd hur han med ren manipulation kunde lura våra ögon att tro att dessa slumpmässigt utvalda människor, kort, fotografier eller hitlistor inte är någon slump utan beror på att vi i grund och botten faktiskt är grundlurade. Ni kommer väl ihåg paret Truxa som berättade när karriären var över att de faktiskt hade ett kodat språk sinsemellan och kunde därmed få oss att tro att hon var synsk. Men vem kommunicerade denne Jens med, var det vår Fader som uppe i himmelen bor eller med Joe Labero. Men värst av allt. Här sitter vi ett hundratal människor och han lyckas lura oss, **hela bunten**. Kanske att hans ”SLUMPMÄSSIGT” utvalda Marianne, Siv eller Kent är i maskopi med honom och att denna slump är *noggrant* uträknad redan innan. Men vilket jobb att räkna ut detta så att det verkligen uppfattas som en ren slump. Nej, här känner jag att jag måste bryta, jag kommer nog inte fram till något i detta jordelivet i alla fall ... kanske i nästa? Eller..?

Nu är det dags att trolla fram kaffe, och eftersom det är sista träffen innan jul så blir det saffranslängd och pepparkaka (snyggt levererat av Barbro och Vera, inte en kaka trasig) samt lite information av både trevligt och mindre trevligt slag som vi inte hann med på budgetredovisningen. För det finns ju tyvärr andra trollkarlar eller trollkärringar också för den delen, som inte alls är lika fascinerande som vår magiker Jens. Ett företag som kallar sig PRO-call ringer upp äldre och lurar dem att teckna falska telefoniabonnemang. Här gäller det att vara lika otrevliga som de, så släng bara på luren.

Nu är det sista chansen för i år att få lite fika i föreningslokalen. Lördagen den 28 november bjuder vi på sedvanligt **Adventskaffe**. Mellan 11:00-15:00 kan du komma hit och både få kaffe och en stunds trevlig samvaro. Känner du för mer av den varan så fanns det åtminstone i skrivandets stund platser kvar till Sågbäcksgymnasiets fantastiska julbord. Pris 325:- Det var allt för i år så nu återstår bara att önska alla en riktigt

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR

vi syns igen den 26 januari 2016