

# Liten resumé från månadsmötet i maj 2015

Riktigt ljummet idag nästan kvalmigt när man stretar upp för backen ifrån centrum mot Klockargården. Nu känns det att någonting är på väg trots att det kommer lite kyliga vindar mellan varven. Men syrenerna har slagit ut i den sedan hösten nyplanterade busken utanför köksfönstret och potatisblasten börjar spira i hinkarna på uteplatsen, så nog känns det allt som det spirar lite inombords också när man anar sommarens intåg.

Jag tror till och med att våra medlemmar är lite vårystra, för Kent får inte riktigt tyst på sorlet. Inte förrän det kommer hjälp ifrån okänt håll med ett rejält **PLONG** i någons glas. Idag är det mycket på programmet, för utöver underhållningen så har vi klämt in (ja inte klämt in på *det* viset) en man vid namn Jonny som vill informera oss om hur PRO:s Mervärdeskort fungerar. Smart seniorkortet som vi hade tidigare har alltså ersatts av detta nya kort, som det visar sig har en otroligt massa förmåner. En av dessa förmåner är juridisk hjälp, när det gäller att få ersättning vid reklamationer eller man **råkar** tappa teven i golvet eller missar en föreställning på grund av det nästan osannolika som en öppnad bro som inte vill ner och lägga sig igen på **just den vägen** som går till ett trevligt arrangemang, som man har köpt dyra biljetter till, och man har struntat i avbokningsavgiften. Puh, det blev en lång mening det där, luften gick nästan ur. Men det är ju precis så det blir när någonting sådant händer, luften går faktiskt ur en totalt. Men lugn, då kan man ju ringa till PRO-mervärdes kundtjänst på tel: 0771-96 00 00 mellan 9:00 -17:00 och du behöver inte ens bryta ihop över eländet själv utan de tar hand om alltihop. Det här låter ju som guld och gröna skogar. Men denne Jonny var inte bara ute efter att *prata på oss* detta mervärdeskort, utan påpekade att det finns anledning att se över de bankkort man redan har, och som kanske har en del av dessa förmåner, men de förmånerna är ju så rysligt finstiltat att dom knappast går att upptäcka ens med lupp. Men Jonnys budskap var ändå, **LÄS ALLTID DET FINSTILTA**. Men det är inte alltid man begriper vad det är de vill att vi *inte* ska begripa i det finstiltat de har skrivit på fyra sidor A4 - ark.

Med den självkänedom man har skaffat sig med åren, inser man att det här är värt att fundera på. Men med på köpet av denna information som faktiskt var helt gratis, fick vi även lite gratis reklam för **Solo-resor**, där man inte blir straffad med hutlösa tillägg för enkelrum bara för att man av olika anledningar reser på semester på egen hand, eller helt enkelt inte vill dela rum med sin onödigt morgonpigga kompis.

Men nu så är det faktiskt dags att släppa in **Skärgårdspojkarna**, som inte bara är utrustade med vegamössor utan även banjo, dragspel, trumpet, trombon och hör här, en **sousafon** som jag som helt okunnig säkert hade beskrivit som bastuba. Men denna stora tuta bidrog med ett mjukt bröländande ackompanjemang. *Jag är ledsen* om jag vilseledde någon i förra resumén om att detta skulle vara s. k klämmig dragspelsmusik i dag. Men som av en händelse började dom då med *Who's sorry now*, i bästa New Orleans stil. Dragspelet fick god hjälp av sousafonen vid framförandet av *Rosa på Bal*. Men jag undrar om det är det här som är frihet i konsten, att översätta Honeysuckle rose till, *har ni cykellås*, men har dom sagt det så.....

Nästa låt (på dragspel) är något som jag minns från förr som ofta spelad på radions **"Grammofontimmen"** nämligen **Månsken över Ångermanälven**. Sen fick "pojkarne" med både Baloos svängiga låt ur Djungelboken och Povel Ramel, så vad mer kan man önska.

Dessa svängiga gentlemän förärades en varsin röd ros av Kent som tack för trevlig underhållning.

Som vanligt blev det kaffe med dopp. Och vilket doppa sen, Barbro och Vera hade med gemensamma krafter bakat ett *antal* smaskiga rabarberkakor till **hela** församlingen, som idag uppgick till drygt 100 besökare, därav 2 nya medlemmar. Kent var inte riktigt färdig med oss ännu utan passade på under påtåren att informera medlemmarna om höstens aktiviteter och framför allt cirklarna. Han uppmanade oss att tycka till om de nya cirkelförslagen, och eventuellt skriva på de intresselistor som var framlagda på borden.

Innan Kent avslutar *medlemsträffen* (som vi beslutade att det fortsättningsvis skall heta) ville han bara meddela att, först ut som underhållare till träffen 25 augusti är Trio me´ Bumba, vilket mottogs med jubel av publiken, önskade han samtliga en trevlig sommar med förhoppning om att vi ses till hösten igen.

Nöjda med dagens underhållning och förtäring, samt eventuellt någon fin vinst från lotteriet under armen, och kanske någon trevlig cirkel till hösten att riktigt längta efter, så skiljs vi åt.

Även undertecknad önskar en angenäm sommar och väl mött till hösten igen.

.

Eva L