

Liten resumé från månadmötet i januari 2015

Hej hörnu, seru va ljust det är och klockan är ju bara fyra ju. Dom orden kom ifrån en något lite påstruken dam när jag stod i Huddinge och skulle ta bussen hem efter månadmötet nu senast. Javisst hon hade så rätt. Så då konstaterade jag med att visst har det blivit lite ljusare.

”Skitskönt” sa damen klart och inte alls lika sluddrigt. Jaa, sa jag, jag håller med dig. (Jag hade ju kunnat lagt till att jag höll med henne ordagrant till och med, men det sa jag inte) .

Ja nu är vi inne på ett nytt år, det gamla sprang ju iväg med en rasande fart. Våren med alla aktiviteter och sommaren då man skulle göra det och det och passa på att åka iväg på både det ena och det andra. Och visst blev det en hel del gjort, men hux flux så var det höst igen med det eviga regnandet **men** vintern slapp vi nästan ifrån och sen var det året slut.

Så var det inte när man var yngre. Då var alltid tiden och längtan en evighet. Tänk bara innan man fick börja första klass, man trodde det aldrig skulle bli av och avundsjuk var man på syrran som hade hunnit gå ett par år redan. Och att få kalla sig tonåring, eller att bli myndig, eller att få en egen lägenhet. Man upplevde det som eoner av tid. Trodde aldrig att man skulle vara där.

Hur som helst så är vi då redan framme i januari (som snart är slut) och månadmötena har börjat igen. Denna tisdagen fick man liksom uppleva ett de ja vu. Det var **precis** som på mötet i november då det bara vällde in folk i Klockargården. Vi får nog börja inse att vi är **vansinnigt** populära och räkna med denna anstormning i fortsättningen också. Kanske inte på årsmötet (men vad vet man, föreningen bjuder ju på semla då).

En del av populariteten kan vi kanske tillskriva vår glada och lättsamma ordförande (Men Kents fru tycker tydligen inte han är så **lätt**... eftersom han blev tillsagd om att inte ha denna slimmade tröja på sig på mötet). Men kära Kent, ponduskula eller sexpack under tröjan, vi tycker du duger ändå. Men en väldigt bidragande orsak är nog också vår satsning på underhållning och idag kom ena hälften av en gammal bekant. Vi har tidigare haft Eric Skarby och Johan Rudebeck, men idag hade Johan med sig Carina E Nilsson som ackompanjator. Denna gång var det Bepptes musik i ord och ton som var på repertoaren. Denna Beppe som tydligen var så komplett. Kompositör, regissör, konstnär, filmstjärna och mycket, mycket mer.

Men innan underhållningen ville vi presentera vårens program som bjuder på några trevliga utflykter, bl a till Medeltidsmuseet som är nyöppnat efter renovering och Konserthuset där man alltså ska få titta **bakom** kulisserna. Dessutom blir det en heldagstur till Norrtelje bryggeri och då besöker man även Phytogoras industrimuseum där man har bland annat tillverkat tändkulemotorer.

Så passa på nu gubbar om ni känner för att bli försatta i trans. Jag försäkrar att det finns ingen ironi i detta men jag har vid ett flertal gånger studerat en klunga med gubbar som tålmodigt har stått församlade runt en tändkulemotor inväntande själva startögonblicket och fått se det förlösande leendet när den äntligen går igång efter trekvarts andäktigt väntande. Kanske kan man jämföra detta tillståndet av trans som en stunds meditation.

Naturligtvis finns det våra gamla välkända cirklar även denna vårtermin och icke att förglömma dom lite friskvårdande i form utav promenader och Chi gong. För att inte tala om intresset för teater. Det verkar vara enormt och biljetterna tar fort slut. Men då får man hoppa på Film/DVD kvällarna där vi har hörsammat att satsa på lite lättsammare filmer.

Idag hade Barbro inhandlat riktigt findoppa till kaffet utöver längderna och det ska hon ha heder och tack för. Sådant tycker vi om. Nu har vi sparat det bästa till sist. Med många hjälpande händer så har snart den första vagnen med disk fyllts och det är bara att sätta fart. Men vi är ett väl sammansvetsat gäng därute i köket så allt går som en dans. Appropå dans ja, vad är väl en bal på slottet mot en sväng uti köket till ljudet av en diskmaskin som visserligen behagade att släppa ut en del av sitt vatten över golvet men vad gör väl det.....

Väl mött om en månad igen och glöm inte bort att det blir semla på årsmötet.

Eva L