

Liten resumé från årsmötet i februari 2015

I dag må ni tro var det funderingar i Klockargårdens kök. Ja, alltså inga stora värdsliga frågor, men ändå. Hur mycket kaffe ska det kokas idag då? Hur ska vi tänka, det är ju årsmöte och i sanningens namn tycker väl inte alla att det är så himla roligt, men å andra sidan så bjöds det ju på semla och det är inte fy skam. Men helt utan underhållning, nja. Visserligen så var väl årsmötets ordförande så nära en auktionsutropare man kan komma och det kan ju vara underhållning i sig. Han hade en rasande rask tunga må man säga, men för den skull var det inte alls svårt att hänga med, (tror jag). Men det kommer ju att visa sig när protokollet är justerat och klart. Men så det där med antalet, ja. Samtidigt som vi nog missar några som gärna vill att det ska vara lite rajtan tajtan på mötena, så kanske det skulle kunna komma några från det nedlagda PRO i Flemingsberg som kunde var lite nyfikna på hur vi sköter oss i föreningen. Men dryga åttiotalet medlemmar kunde vi summera ihop till, och det är ju inte dåligt på ett årsmöte och semlorna var goda minsann. De var som vanligt snyggt hitkörde och inburna av Barbro och Wera. Inte en enda tappad semla.

Jag har ingen aning om ifall Sven Gustavsson blev lockad av att det var semla till kaffet eller om han ville hålla ett vakande öga på oss. Men lite ovan var det att inte se honom på ordförandeplatsen, där han har suttit ett antal gånger. Men är man hes så är man. Folk kommer och folk går. Vår studieorganisatör ställde inte upp på omval tyvärr, men in från vänster kom en ny förmåga och vi kunde även fylla på med en suppleant. Det är märkligt så lätt det går ibland. Så var då detta årsmöte slut och det är bara att köra på som vanligt igen.

Inget möte utan information av allehanda slag. Kent börjar med att tala om att, ska vi få någon info om nya mervärdeskortet så får vi vänta ända till april, så det kan vi väl glömma. Så strunt i det, vi får roa oss så gott det går, för vi har en hel aktiviteter under våren. Guidad visning bakom kulisserna på Konserthuset är säkert mycket intressant och lite senare i vår, en stadsvandring med Ulf Bagge som inte bara guidar utan även tänker underhålla med lite av Bellmans visor efter guidningen.

En heldags busstur till Norrtelje bränneri och Phytagoras industrimuseum är väl inte fel och det finns fortfarande platser kvar i bussen, så det är bara att hänga på om du tycker att det är något som kan locka. Och om du hinner med att få biljetter, så kan du följa med på soppteater. Anne-Marie har ordnat med 30 biljetter till **Hellsingland**. Då får du lyssna till Lennart Hellsings kluriga texter. **Krakel spektakel** och **Här dansar herr Gurka både vals och mazurka**, är nog inte med i denna föreställning utan det ska bli dom lite med okända, som vi nog aldrig har hört förut eftersom dom tills alldeles nyligen har legat långt nere i en av hans byråådor. Det här blev ju en hel del, men skyll inte på mig om ni får svårt att välja. Själv väljer jag att gå ut till en alldeles underbar disk i ett alldeles underbart kök på slottet. Men Klockargården är också alldeles, alldeles.....helt okej.

Väl mött om en månad igen.

Till dess, Ha det gott.

