

## Liten resumé från månadsmötet i april 2015

Vintern **har** rasat ut och sköna maj är så välkommen när hon snart kommer och knackar på dörren. Men inte kommer vi ens att försöka gå ut till någon brasa för att hälsa våren, för man tvivlar starkt på att det tänds någon brasa över huvud taget i denna blåsst. Är det någon mer än jag som har funderat på varför nästan alla metrologer på TV säger blåsst.

Men nu handlar det om goa värmen inne på månadsmötet. För det är faktiskt något som slår en när medlemmarna anländer, att vi känner eller känner igen varandra och det hejas och nickas till både höger och vänster och det är idel glada miner. Just detta var faktiskt en av punkterna som Kent hade med i sin inledande information. *Upptagna stolar* kallade han den punkten och menade egentligen något väldigt positivt med detta, att vi gärna slår oss ner hos dem vi känner och tycker om att prata med. Men inte så kul för den som kommer ny till mötet och ser att platserna är upptagna för någon annan. Men det är här vi ska agera. Vi skall visst sitta med våra kompisar och prata och ha trevligt, men vi ska också försöka se dessa nya och snabbt försöka erbjuda en plats när dom står där och ser vilsna ut. Då kommer de snart att tillhöra den skaran av medlemmar som jag inledde detta stycket med.

Som sagt vädret, och kanske ett sommarställe, som väntar på påhälsning för första gången i år, kanske var orsaken till att det inte var så stor anslutning till dagens möte. Lite glest men 75 stycken är inte så illa pinkat av en trähäst.

Ordföranden är också människor, och precis som vi andra så kan även dom hemfalla åt skryt. Men det är säkert med rätta, för studiecirkeln **Huddinges Framtid** där Kent har varit cirkelledare, har jobbat väldigt hårt minsann. De har sammanställt sina tyckanden och synpunkter om vad som är viktigt, för att Huddinge skall vara en bra kommun att bo i även i framtiden. En redig lunta på 6 sidor för den intresserade och en på bara 2 för politiker som kanske inte orkar med så mycket. Så lite mallig var han ju över att en annan förening gärna ville låna detta material till en egen cirkel.

Om ni känner för en promenad i Gamla stan så kan ni passa på och följa med på en vandring i Bellmans fotspår med trubaduren Ulf Bagge. Vandringen avslutas i ett gammalt källarvalv på Stortorget. Vem vet det kanske det blir tillfälle att höja en skål för vår nationalskald. Det skulle han nog uppskatta.

### **Bankerna, vad ska man ha dom till..... ?**

Numera finns det inte en enda bank kvar som vill ta emot pengar. På grund av detta så måste ju alla aktiviteter/utflykter vi gör betalas över post eller bankgirot. Och för att skona vår kassörs huvud så måste vi försöka vara **mycket** noggranna när vi fyller i giroblanketterna på gjorda aktiviteter. Viktigast är **från vem och för vad** annars blir det inte lätt för Gunilla att pricka av vilka som har betalat sin aktivitet.

Bankerna idag vet man inte om man skall skratta eller gråta åt. Dessa våra banker som inte vill ha våra pengar. Det har gått så långt att vi snart kommer att få buga och bocka och säkert betala inträde för att besöka dessa heliga tempel. Det är ju klart, visst vill dom ha våra surt förvärvade slantar, men då skall dom komma flygandes genom cyberrymden.

**Forts.**

Ingen idè att komma sättandes med spargrisen under armen. Men å ena sidan kommer de på banken aldrig få se ett glatt barnansikte, som har sparat grisen full av donerade medel från nära och kära som vill deras väl i framtiden. Men å andra sidan kan man ju bara hämta pengar i ett hål i väggen, så vem behöver en spargris.

### **Vårens Hattparad.**

**Seniordagen i Sjödalsparken** den 20 maj har slagit på stort i år. Damerna *och* herrarna givetvis, får ta en tur upp på vinden och se om det finns en gammal hattskrålla att damma av och trycka ner på skulden. För det kommer att bli **Hattparad**. Och om man dessutom hittar någon gammal bil att damma av så kan den få vara med i det **Veteranbilsrally** som också finns att skåda denna dag, den 20 maj, som är ett datum som alltid bjudet på vackert väder.

### **Höstprogrammet.**

Kent gav en liten presentation av de aktiviteter som är tänkta till hösten. Här kan du komma med önskemål, ni ska veta att ideérna kommer inte av sig själv utan vi tar tacksamt emot förslag. Men några fler cirklar har det blivit, och teater verkar vi vilja gå på hur mycket som helst.

Det blev en hel del information idag, men det är bra för *hur* ska vi annars få reda på något.

Men vi kom fram till dagens underhållning till slut i alla fall. Då och då kommer det tillbaka gamla bekanta, och det är inte för att fantasin tryter för oss, utan för att dom är riktigt bra. Så med förtjusning kunde vi hälsa **Vismust** välkomna tillbaka. Detta strävsamma gamla par som förra gången vi sågs, nyligen hade blivit med barnbarn. Det hindrade dem inte ifrån att i ord och ton berätta för oss gamlingar, vad det var som fick Cecilia Lind, (hon som dofta så gott och som dansade så bra) att rodna när hon följdes hem av Fredrik Åkare.

O kära nå'n, nu fick vi också veta vad Mona Lisa har flinat åt under alla dessa år hon ha hängt där i Louvren. Och vilken tur att den stackars Movitz för en gångs skull inte blev nedslagen och fråntagen den frilla han så dyrt betalat för att få med sig hem. Nu börjar man ju verkligen undra vad den här underhållningen gick ut på egentligen. Det blev ju riktigt vilsamt när dom framförde Allan Edwalls visa där han tyckte att det räckte med att säga *Kom ska vi tycka om varandra*. Men så var dom igång igen med funderingar om vilken dräng som hade gjort *pigan på det viset*. För att inte tala om den rackarns Fröding som skaldade om konjak och cigarrer och flickor med ingenting på. Ja hade vi vetat att dom där **Vismustarna** skulle framföra en massa oanständiga visor, ja då hade dom fått kommit tillbaka för länge sen.

Nu undrar jag, det kan väl inte vara den här sortens underhållning som gör att vi har så svårt att fånga dom yngre pensionärerna till föreningen. Vi kanske får bättra oss, det får bli dragspelsmusik nästa gång.

( *Pssst... det blir dragspel på majmötet för då kommer Skärgårdspojkarna och spelar för oss*).

Det blev en väldigt upphetsande dag idag, så nu behöver vi lite kaffe med vaniljlängd och hallongrottor att lugna ner oss med. Men lotteri blev det ju som vanligt, och jag vann ett vackert blommigt förkläde som jag ska skynda mig hem med och prova om det räcker runt magen på gubben.

Vi ses snart igen.

Eva L.

