

En liten Resumé från månadsmötet i september 2014

Hej igen!

Denna månad har gått så fort. Precis som september brukar göra **varje år** och man är lika förvånad varje år. Men det är ju månaden när allting sätter igång. PRO-möten, kurser, cirklar och allt vad vi har för oss när hösten kommer. Man går i sitt invanda mönster för det mesta, men så helt plötsligt dyker det upp något nytt och spännande som t.ex. våra nya cirklar ”Ung på 50-talet” och ”Framtidens Huddinge” och för att inte tala om teaterhösten som verkar ovanligt mustig tycker jag.

Men skulle nu detta inte vara något för just dig, du kanske är den mer kreativa typen som tycker om att sticka, virka, sy eller snickra. Då kanske du vill delta i vår pysselgrupp Den som vi tidigare benämnde som textilgruppen, men ingalunda så längre, eftersom det kanske kan skrämman bort herrarna i föreningen. Men det kan inte nog poängteras att ni är **så välkomna** precis som damerna givetvis. Om ni vill veta hur det är där i pysselgruppen innan ni bestämmer er så säg bara till så ordnar vi gärna med ett besök. Ta kontakt med någon i styrelsen eller prata gärna med damerna som är aktiva i gruppen när du kommer på ett möte.

Nästan alla har satt sig på sina platser men Kent verkar inte komma igång ändå. Men det handlar, tack och lov inte om akut rampfeber, utan det är helt enkelt så att han inte vill störa Maj-Lis som är i full färd med att sälja trippelskräpet och köpviljan är stor bland medlemmarna.

Nu är läge att hälsa välkommen och Kent börjar med att berätta att det snart är dags för vårens planeringsmöte och vill gärna att medlemmarna kommer med förslag. Han berättar även om den satsning som sker över hela landet och är speciellt riktad till äldre för att motverka brand och olyckor i hemmet. Vidare informerades om kommande evenemang och däribland är då bokningen till årets julbord den 9 dec. som blev fullbokat på en gång, men Gunnar ska försöka ordna fler platser. Kent presenterar styrelsens förslag om att starta en rese/intressegrupp som ska arbeta utanför styrelsen. Den gruppen ska diskutera fram förslag till resor och aktiviteter och eventuellt bistå reseledaren.

Nu är vi då framme vid underhållningen som idag består av Johan Wennerstrand som hälsas hjärtligt välkommen. Hans repertoar för dagen var visor under ett århundrade, 1910..20..30 o.s.v. som han framförde på sitt eget lite mer svängiga sätt som gick väl hem hos publiken. Johan har ju en vacker och skolad röst. Självt tyckte jag att hans framförande av Ulf Lundells (hör hur västanvinden susar..) Jag trivs bäst i öppna landskap, var en höjdare för att inte tala om ”Blommig falukorv” m.fl. Så när Kent skulle avtacka Johan med en blomma var han ju tvungen att konstatera att han upplevde honom betydligt bättre än sitt rykte. Och då kan vi lova, vi som har hört honom tidigare att det ryktet på intet sätt var skamfilat på något sätt.

Så var det äntligen dags för kaffet. Och nu ska jag vara lite ful (fast på ett fint sätt ändå). Det var nämligen så här att Vera inte ville att vi skulle tala om att det var hon som hade bakat äppelkakan vi fick idag. (95 bitar) Men den var ju så himla god så nu vet ni. VERA HAR BAKAT ÄPPELKAKAN. Ja, så blev det lotteri och minsann någon fick ränna fram 3 gånger och hämta vinster.

Efter kaffe och lotteri så brukar det bli bråttom iväg, men Kent försökte hejda lite grann. Bland annat ville han uppmärksamma att vi har fått nya dukar på borden. Jag vet inte om jag har missuppfattat Kent, men jag trodde inte han var snål. Men när han står och säger att vi ska vara rädda om dukarna så dom också räcker i 15 år precis som dom gamla, nja ,då får man kanske tänka om. Av historien han drog på slutet så tror jag inte vi ska vara oroliga för sjunkande medlemssiffror. Han har nämligen från säker källa fått höra att det går 2 fruntimmer på varje gubbe i PRO. Så det blir väl anstormning till nästa möte av lystna gubbs. Så var då detta möte slut och man kan konstatera att: *vad är väl en underbar bal på slottet* mot en alldeles underbar disk uti köket i Klockargården en alldeles vanlig tisdag i september.

Väl mött om en månad igen.

Eva.L