

Liten resumé från månadmötet i oktober 2014

”Ganska mycket folk här på banan ikväll trevlig och bra musik ”.....sjöng Ewert Taube en gång tror jag det var. Men nu står Kent här och skulle väl kunna sjunga likadant, om han nu kan sjunga, det har jag ingen aning om. Men mycket folk är det och trevlig och bra musik kommer det att bli, ska det visa sig vad det lider. Idag fick det plockas fram extra bord och klockan hinner bli en bra skvätt över ett, innan alla har fått sig en plats och Kent kan hälsa välkommen till dagens medlemsmöte.

Som den gode pastor han är för sin församling, så inleder han med att själv bekänna att han har syndat. Jo, på föregående möte hade han faktiskt glömt bort att fråga om det fanns några nya medlemmar. Men vad gör väl det, det blev ju många fler denna gång istället. Nu blev det en hel skrälldus istället. (På skrälldus protesterade ordbehandlingsprogrammet men det bryr jag mig inte om för ni vet väl vad jag menar.) Fler av de nya medlemmarna känner vi igen ifrån det välkomstmöte vi hade härom kvällen i föreningslokalen. Då bjöd vi på lite sallad och dryck, och vi i styrelsen tog chansen att presentera oss. Kvällen var tydligen så trevlig att det föranledde en av damerna att donera ett helt dussin vinglas till föreningslokalen. Kan det ligga en baktanke i det tro.

Kent passade på att berätta att vi har startat en resekommité i föreningen, som ska hjälpa till att kläcka idéer till resor och andra aktiviteter. Han berättade också om de nya resor som Reseskaparna har tagit fram, en till Belfast-Dublin och en till Malta. Han talade sig också varm om den film som kommer att visas i föreningslokalen på filmkvällen kommande torsdag, som heter Philomena och som tydligen är så otroligt bra att han själv kunde tänka sig att se den en tredje gång. Vidare informerar han om att vi nu börjar sälja biljetterna till årets julevenemang i ABF-huset och att det är dags att beställa PRO-almanackan för dom som vill ha en sådan.

Ja, idag blir det inte bara underhållning utan en information av det lite allvarligare slaget. Anne-Marie Hallberg i styrelsen har inte bara hand om vår trevliga teatercirkel, utan är även engagerad i Huddinges kvinnojour. Hon tänker berätta om det våld som faktiskt även kvinnor uppe vår ålder utsätts för. Främst i det egna hemmet av sina män eller söner eller annan närstående. Mycket tänkvärd information må jag säga och gott att veta att hjälp finns att få för den som är utsatt. Efter lite trassel med filmsnutten, som skulle visas så kom äntligen filmen igång, och vi fick lite information från kvinnor som har varit utsatta och även ifrån dom som jobbar i kvinnojouren.

Men nu över till något helt annat som dom brukat säga i nyhetsrapporteringar. Nu ska det bli liv i luckan, för nu kommer dom intravande alla åtta i sånggruppen Swingin' Tunes. Dom skulle ha varit tretton men dom hade visst tappat några på vägen, men samtidigt plockat upp en sjukling som gick på krycka, men han var visst lika glad för det. Det var en bra blandning på deras repertoar

Det blev Bellmans Käraste bröder, Hasse och Tages Ett glas öl, Jan Johanssons Visa från Utanmyra och Fattig bonddräng från filmen Emil i Lönneberga. Men en extra prick i himlen ska dom ha för After Shave's Sportradion. Dom avslutade med en 50-talare av Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Och vem tror ni ska få avtacka dessa trevliga herrar med en blomma, jo Blomqvisten själv. Där tänkte hon inte på sina medsystrar inte. Och herrarna tog så tacksamt emot Blomqvist med blommorna att hon blev satt på stol och blev besjungen med skönsång, någonting med darling och sånt. För det krävdes det tack ifrån samtliga herrar. Det blev både puss och kram i omgångar och observera med **alla åtta** herrarna. Efter allt pussandet så var det faktiskt dags för kaffe och lotteri i vanlig ordning.

Även Kent tackade för underhållningen men innan han avslutade helt så påminde han om att avgifter för utflykter och resor med föreningen i fortsättningen ska betalas in över postgirot eftersom vår bank (Handelsbanken) har slutat med kontanthantering även dom. Så är det slut på mötet för denna gång och ordförande Kent tackar för sig. Och vi kaffetanter ska nu ta hand om disken, för vad är väl pussar och kramar mot en alldeles underbart härlig disk. Och om Barbro är snäll kan hon få vara med oss andra och diska. För vi, vi delar faktiskt med oss, så det så. Vi ses snart igen, till dess ha det så gott.

Eva L
