

Liten resumé från månadsmötet i november 2014

En och en halv timma sol meddelades det för några dagar sen att vi hade fått under november månad. Den upplysningen var ju bra att få för det är ju nått och jämt att man kommer ihåg att solen har tittat fram överhuvudtaget. Men håll ut några dagar till så blir det ändring. Solen kommer väl inte på andra tankar ännu på ett tag, men innan helgen så ska vi ut i källare och skrubbar och leta fram våra adventsljusstakar och visst lättar det upp det gråa och trista lite grand. Ganska mysigt att titta in i andras fönster där det glittrar och glimmar av allehanda adventsstakar och numera även pappersstjärnor på fot. Då kommer jag alltid att tänka på när man var liten och alla hade nästan likadana orangeröda pappersstjärnor hängandes i fönstren.

Hur som helst nu är det 25 november i dag och det är tisdag och månadsmöte och klockan är halv tolv och där står Barbro som av en händelse med bakluckan öppen när jag kommer gående på väg mot klockargården. Här är det kassar med dukar, servetter, kaffe och socker som kånkas fram och tillbaka varje möte. Och så "fikabrödet" som hon har inhandlat på Alimenta. Jag har sagt det förr och säger det igen. Alla föreningar behöver en Barbro och helst med en vidhängande syster som gärna kan heta Vera. Jag kom i alla fall så lagom att jag fick äran att bära in lådan med längderna. Efter en stund kommer också Monica och vi kaffetanter är fulltaliga och kan börja duka fram och bulla upp till dagens möte.

Ständig undran i köket är, hur många tror vi att det kommer i dag. Och i dag är det budgetmöte nja humm humm är det något som lockar? Kanske, kanske. Men så har vi ju då underhållningen som verkar väldigt bra. Ja, vi börjar väl med dom vanliga sju stora borden och så blir det dom fyra i mitten och då kommer ju frågan kommer det att räcka? O herre jösses vad folk det väller in. Här är det tydligen så att det är massor som vet vilka dom är, Svenssons treooo, så vi får plussa på med ett bord till och om en stund ytterligare ett. Fram med mera koppar och mera bröd. Etthundratio personer har vi klämt in i salen. Trångt och trivsamt heter det ju eller hur.

Så har väl alla satt sig ner och Kent kan öppna mötet. Då kan både han och vi andra konstatera att idag har vi många medlemmar som kommer ifrån centrala Huddinge och det måste ju bero på att vi är så mycket trevligare här konstaterar han snabbt. Trevligt kan man ju ha även med låg budget. Men efter att ha gått igenom nästa års planerade budget så beslöt vi att plussa på ytterligare lite mer för att få en bra underhållning till medlemsmötena. Kent sneglar lite oroligt mot revisorn men konstaterat att han ser oerhört lugn ut så då är det väl bara att köra på. Han talar om att efter mötet så kommer det att säljas biljetter till julevenemanget den 10 dec. i ABF- huset och beställda almanackor kan man också lösa ut då. På nästkommande DVD/filmkväll visas Sånger för Marion en riktig feelgood rulle sägs de. Kent berättar också om föreningens 25-års jubileum som äger rum den 28 mars nästa år. Anne-Marie talar om att vårens teaterprogram inte släpps förrän den 28 november, men har ändå fixat fram en föreställning i januari, nämligen Ansvar är vårt som handlar om Herbert Tingsten. Jag och maken har redan sett den och är helt betagna av rollprestationen. Helt fantastiskt bra. Missa den inte.

Så var det dags för underhållningen då. Barbro går och öppnar dörrarna och släpper in musikanterna. Kent hälsat så Svenssons Treooo.. hjärtligt välkomna. Monika själv med saxofon och med sig har hon två herrar som spelar elgitarr. Dom behöver ju bara börja med On the sunny side of the street, så vet man att o herre gud detta gillar man, ja alla gillar detta. Monika har visserligen en vackert vit sax men ur den kommer det toner av guld. Tatuerevalsens av Taube på sax var heller inte fy skam. Hon hade sin man bredvid sej på scenen, ja han var en av gitarristerna men ändå hör och häpna så hittar hon en Pelle bland publiken som hon spelar Du är min man för. Hur det är med det struntar vi i för vi bara lyssnar och njuter. När dom drar häftiga Flamingo erinrar jag mig att den på sin tid nästan sågs som lite skrånig och vulgär vilket även Monika påpekade. Med härlig spelglädje och passande nog blev det även Musik ska byggas utav glädje och May way och sist men inte minst In the mood. Ja här har dom då inte satt sin sista potatis är jag helt övertygad om. Rungande applåder blev det och Kent hade nog gärna haft en större bukett rosor att överlämna. Men värmen och uppskattningen från publiken uppväger nog vilken rosenbukett som helst.

Oavsett vilken underhållning så smakar ju kaffe med dopp så himla bra när det väl blir dags. Och lagom till påtåren är det som alltid dags för lotteri. Mötet avslutas och disken ska påbörjas. Men med spritt i bena och On the sunny side of the street i huvudet, som är min ”älsklingsvisslingsmelodi” och tillika makens allra första grammofonskiva går disken hur lätt som helst. Bord blir avtorkade och dukar nedpackade. Gunnar får hjälp att vika ihop och ställa undan borden och stolarna. Barbro packar ihop sina kassar igen som nu ska få stå och vila fram till 27 januari, för detta var ju sista mötet för i år. Men glöm inte julevenemanget den 10 december 13:30 i ABF-huset.

Glöm heller inte att vi **bjuder** på Adventskaffe i föreningslokalen nu på Lördag den 29 nov mellan 11:00-15:00.

Önskar härmed God Jul och Gott Nytt år till alla läsare.

Eva L