

## Kort Resumé från PRO Fullerstas Årsmöte

I förra Resumén skrev jag äntligen januari och nu kan jag skriva att äntligen är snart februari gången också. Ingen snö ingen halka och dom tokiga krokusarna eller vad det nu är, vågar sig 2 centimeter ovanför jordytan. Februari innebär ju också en del årsmöten för dom som sysslar med föreningsliv. Och så även vi i denna förening.

Traditionsenligt bjuder vi medlemmarna på semla till årsmötet. Men om det var den som lockade så många besökare eller kanske Pensionärskören det kommer vi nog aldrig att få veta. Skämt åsido men visst är det intressant att veta hur det går med vår förening och den går ju väldigt bra.

Kanske inte bara för att vi har en duktig kassör(ska) men visst hon bidrar onekligen till att det är ordning och reda med ekonomin. Men vad som verkligen är bra för en förening utöver kassören är ju en bra ordförande och det har vi ju inte haft på två år nu, ja vi har ju inte haft någon dålig heller. Det är ju snarare så att vi ju inte har haft någon alls. Men visst vi har ju stretat oss fram ändå vi har ju duktiga medarbetare i styrelsen som har axlat den manteln. Både Lasse, som tyvärr slutar med just styrelsearbetet men finns kvar ändå och Anne-Marie Hallberg har verkligen varit väl lämpade för uppgiften.

Så nu fick Lasse öppna och hålla i mötet fram till det att Sven Gustavsson valdes till mötets ordförande, för vilken gång i ordningen vet jag ej. Men så gick det ju som på räls, rena drömmen. En annan dröm gick ju i uppfyllelse denna dag, den att vi äntligen fick en ordförande. Och enkelt var det också. Man kunde bara rabbla igenom alla paragrafer fram till §10 den om val av ordförande ja, och han ba´ han ba´ stog där ba som dagens ungdomar skulle uttryckt det. Och det gjorde han faktiskt han bara stod där och fick ta emot folkets jubel. Trygg och stadig och med glimten i ögonen. Kent Jakobsson, du är så välkommen. Övriga i styrelsen finns kvar ett tag till. Allting är ju inte bara slit och släp utan det är väldigt roligt och utmanande också. Tänk på det nästa gång du ser valberedningen smyger utanför din dörr.

Efter årsmötet så blev vi underhållna av Huddinge Pensionärskör. Trots stigande åldrar stretar dom nog på ett tag till, just för att dom antagligen precis som vi tycker att det dom gör är så roligt. Men nu äntligen blev det dags för kaffe och semla. Ja, semlorna ja. Kent kanske inte har haft någon Barbro i sin förening, för han undrade vad hon hade för bil (lastbil trodde väl han). Men vi vet att för Barbro är 110 semlor i bakluckan inga problem och goda var dom också. Så har ni problem ring inte poolia, ring Barbro. Innan mötet avslutades så blev Lasse Nyqvist avtackad med blommor och många varma och uppskattande ord av Ordförande Kent Jakobsson. Även Sven Gustavsson fick blommor för sin insats vid årsmötet. Som alltid blev det lotteri av textil/pysselgruppens fina alster. Efter ytterligare en del prat och umgänge avslutades mötet och kvar blev bara disken.

Vi ses snart igen.

Eva L