

Kort resumé från höstens första möte 2014.

Klockan 11:30 så är vi här igen (Barbro, Vera, Monica och jag) som ska se till att vi alla kommer att få lite kaffe med dopp när mötet börjar klockan 13:00. Doppet ja, det som Barbro så välvilligt inhandlar med bistånd av syrran Vera och fraktar hit med sin bil till varje möte. Efter ett tag kommer Gunnar Andersson, (reseledaren ni vet) och plockar fram bord och stolar. Då tar Monica och jag och fyller en vagn med koppar och fat, sisådär en 90-100 stycken som vi dukar ut på borden. Under tiden har Barbro startat "kaffehurran" ute i köket medans Vera skivar och portionerar ut längderna och lägger upp kakorna så att det räcker till alla. Efter ytterligare ett tag kommer vanligtvis Gudrun som säljer inträdesbiljetterna och viker servetterna, men som just idag har ersatts av MajLis. Hade det nu varit så att det skulle fixas med datorn för bildvisning eller ordnas med mikrofon eller så, så brukar även Lasse dyka upp och fixa med det. Lasse är ju han med hemsidan och samma Lasse som så snällt ställde upp och var ordförande, då på den tiden innan vi hade Kent. Ja kära vänner detta är vad som försiggår innan ni har kommit hit.

Så, nu har vi kommit så långt att mötet kan börja.

Nu greppar Kent mikrofonen och hälsar alla varmt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Kent som trots regnet utanför fönstret säger sig ha sommaren kvar i kroppen. Och det tror vi väl på och han verkar även ha sol i sinnet. Och det i sin tur kanske beror på att han och även vi andra är ganska nöjda med höstens programblad, där två nya cirklar har tillkommit. Den ena heter "**Ung på 50-talet**" och den andra "**Framtidens Huddinge**". Den sistnämnda leder Kent själv men till Ung på 50-talet har vi ännu ingen cirkelledare. Så känner du dig manad, häng på vet`ja. Ett roligt ämne som vi alla har en relation till på det ena eller andra sättet. Efter ytterligare lite genomgång av bladet med höstens övriga program ger han ordet till Anne-Marie som vill förklara varför det inte kan finnas obegränsat med teaterbiljetter till alla som så önskar. Inte riktigt detsamma men ett trevligt alternativ kan ju vara Film/DVD kvällarna. Första filmen ut är "**100-åringen**". Här ger Robert Gustafsson "**gubbstrutten**" ett ansikte. Kent påminde även om **Seniorveckan** 1-5 september och projektet "**Peppar, peppar**" som handlar om brand och olyckor i hemmet. Den informationen kan vi aldrig få för mycket av, vi behöver bli påmind om vad vi själva kan göra för att förhindra att vi blir drabbade. Nu har vi kommit fram till dagens underhållning. För Kent som inte varit med tidigare var Linnèa Sallay helt obekant, men som för oss andra uvar känns hon väl nästan som en i familjen. Linnèa har ju flera gånger varit reseledare på landskapsresorna och även sjungit på föreningens julkonserter. Linnèa underhöll oss med både fiolspel och skönsång och avslutade med lite enmansteater som Fritiof i Arkadien. Linnèa avtackades med en bukett rosor och därmed gick signalen för kaffe och lotteri. Ja, lotteriet ja Hur länge ska vi kunna ha kvar det här lotteriet. Pysselgruppen saknar medlemmar som vill hjälpa till med tillverkningen av lotterivinsterna, som genom åren har varit **så** uppskattade. Och återigen vi riktar oss inte bara till damerna, ni herrar är minst lika välkomna. Ordförande säger nu adjö och tack för idag och hälsar medlemmarna välkomna till nästa möte som även då bjuder på sång och musik. Väl mött den 30 sept. Tack och Hej nu väntar disken på mej.

Eva.