

Liten resumé från medlemsmötet i Klockargården den 29 april.

Nu har det väl slagit slint ändå. Vad säger karln? Står han och säger att han har **skottat taket** idag. Men herre Gud, **mer** än ljummet aprilväder och i stort sett soligt hela påsken. Trots idogt stirrande genom fönstret kan då jag inte se någon snö. Men Kent kommer snart med förklaringen. Han vill göra oss observanta på att **han är nyklippt** (= skottat taket) dagen till ära. Jodå nyklippt och med påvefärgad tröja (=lila) blickar han ut över sin lilla enklav, och hälsar oss välkomna. Trots mycket god anslutning även idag så vill vi **gärna** att fler kommer till våra möten och Kent förtydligar då att alla vi som sitter här får väldigt gärna ta med en kompis gratis en gång (utan att vara medlem) för att se hur vi har det på våra medlemsmöten. Och framför allt höra, för visst har underhållningen varit bra hittills. Och tanken är väl att bli ännu **lite** modernare för det är ju så här, att de som blir pensionärer nu idag har vuxit upp med en helt annan musik och dom måste vi ju tillgodose och inte fastna i en genre.

Kent informerar om Seniordagen som kommer att äga rum 20 maj i Sjödalsparken mellan 11:00-15:00. Massor av aktiviteter, lotteri, kaffe och korv. På scenen blir det information från närpolisen och äldreomsorgen och så naturligtvis underhållning och det av självaste John Pohlman med jazzig orkester. I hopp om att få några av medlemmarna att ställa upp och hjälpa till så skickas det runt listor där man kan skriva på om man är intresserad av lite ideellt arbete på Seniordagen och det handlar bara om 1 timme för var och en.

I styrelsens ambition att förbättra cirklar och aktiviteter så går vi ut och lyssnar med medlemmarna om vad som kan tänkas vara intressant. Flera bra förslag kom så håll utkik i programbladet när det kommer för det här verkar bli bra. Bland annat cirklarna **"Ung på 50-talet"** och **"Framtidens Huddinge"** verkade intressera lite extra och kommer säkert att få bra anslutning. Men man behöver ju inte vänta till hösten med allting. **Boulen** börjar ju utomhus **nu** och den är inte bara gratis du får ju även frisk luft och trevlig samvaro på köpet dessutom. Varje måndag träffas boulegänget klockan 10:00 i **Skeppsmyreparken** när vädret tillåter. En liten fikapaus brukar det också bli så ta gärna med en termos.

Anne-Marie berättade redan nu om höstens teaterutbud och det på grund av att man måste boka så här tidigt för att överhuvudtaget få några biljetter. Så vill du gå på teater och inte hann med att skriva på listan på medlemsmötet så får du nog sno dej på och höra av dej till Anne-Marie. Vilka föreställningar det blir kommer att stå i programbladet som du givetvis kan läsa här på hemsidan.

Nu är det verkligen hög tid att välkomna dagens artister som är Gunnel Gisslén och Lars Örback. Lars ersatte Olle Eilestam som var bokad från start men inte kunde komma p.g.a sjukdom. Men vi fick veta att Lars tidigare hade varit Olles lärare och Gunnel var mycket glad och nöjd över ersättaren.

Det ska va´ gamla låtar

Så var ju rubriken på det underhållningsprogram som dom presenterade för oss. Det var 40, 50 och 60 talets kvinnliga artisthimmel som Gunnel ville belysa. **Ulla Billqvist** var en av dom stora här hemma under 40 talet vars liv slutade tragiskt redan vid 38 års ålder. Trots detta valde Gunnel att sjunga Ullas, Räkna dom lyckliga stunderna blott. Nästa artist som också var mycket stor under andra världskriget var ju naturligtvis Vera Lynn som till och med blev adlad till **Dame Vera Lynn**. Kanske just därför passade det med låten **I am in the mood for love**. Gunnel glömde naturligtvis inte bort vår enastående och helt unika **Alice Babs** och då fick det bli **Regntunga skyar**. Hon kom också med en för mej glad överraskning, nämligen Earl Bostic´s **Flamingo**, den var det riktigt länge sedan man hörde. Det fanns en hel del blommor kvar i buketten hon hade plockat ihop av kvinnliga artister: Lill-Babs, Tova Carson, Anna-Lena Löfgren, Ann-Louise Hansson, Monica Z, Sonja Hedenbratt och Siv Malmqvist. Och nog blev det ett igenkännande nickande vid varje låt som Gunnel sjöng av ovan nämnda artister. Gunnel och Lars avslutade med **En liten melodi** av Kai

Gullmar. Den skönsjungande Gunnel Gisslén och den flyhänte pianisten Lars Örback gick verkligen hem hos publiken och Kent tackade dem för ett mycket trevligt framträdande.

Ja då var vi framme vid kaffet och doppat och inte att förglömma lotteriet, som är så uppskattat. Men kära medlemmar, för att kunna fortsätta med detta uppskattade lotteri måste vi bli fler som kan hjälpa till att tillverka lotterivinster. Så är du lite pysslig av dej, man som kvinna, så hör utav dej. Vi garanterar att du kommer att känna dej mer än välkommen till vår Textil/Pysselverkstad. Nu är det dags för vår ordförande Kent Jakobsson att avsluta medlemsmötet och önska alla välkomna till nästa möte 27 maj som är det sista innan sommaruppehållet. Då det blir nostalgi i stora mått när Alf Berglund kåserar om Alice Tegnér och Elsa Beskow. Nu är det som vanligt bara disken kvar. En stor förskräcklig och **alldeles underbar disk** skulle (kanske) Askungen ha sagt.

Ha det gott.