

Resumé från månadsmöte i mars 2013

Till mötets ordförande hade vi utsett Lars Nyqvist även denna gång. Efter en kort inledning, ville han höra om det hade tillkommit några nya medlemmar, vilket var fallet.

Lasse fortsatte sitt anförande med att återigen skicka ut en vädjan till medlemmarna om förslag till ordförande eftersom den posten fortfarande är vakant. Han förklarade att en eventuell aspirant inte kommer att få det alltför ansträngande, eftersom styrelsen är relativt självgående.

För att lätta upp stämningen efter dessa allvarsord, gav han oss en antydning om att han tänkte dra en fräckis, vilken tyvärr uteblev till allmän besvikelse, men nästa gång slipper han inte undan, så det så. Lasse meddelade att programmet för Maj har ändrats. Den utlovade Bingon har ersatts med underhållning av Ulla Olsson. Vidare berättade han att antalet vinster på Trippelskräpet har ökat betydligt för dom som är intresserade av det, och att pensionärer har 10% rabatt på SJ.

Den film som kommer att visas på nästkommande filmkväll, är En sång för Martin.

Barbro talade om att äntligen kommer ett färdigt program för Resan till Östergötland. Anledningen till dröjsmålet är att ReseSkaparna, som vi tidigare anlitat och då har varit till full belåtenhet, inte visat sig hålla måttet med årets resa, varpå Barbro har kontaktat Trivselresor istället.

För att nå ut till medlemmarna så snart som möjligt, kommer Lasse att lägga ut reseprogrammet på hemsidan, så att dom som har tillgång till dator kan få läsa det där. Datum för resan är ändrat till 24-25-26 maj.

Efter all denna information om allehanda ting, så blev det så äntligen Dags att välkomna den alltid lika välkomna Richard Westin. För nu vet vi ju att det fanns Huddingebor för 9000 år sedan och att vi då låg i ytterskärgården och att rester av sandstränder kan vi hitta i Huddingeskogarna och att här växte vindruvor, mistlar och murgröna och att roskarlen var en vardagsfågel precis som koltrasten är idag och att det fanns kärrsköldpaddor här.

För att inte tala om att vi har 10 naturreservat med ovanlig natur, för det har EU bestämt, och att Albysjön är djupast och Trylen minst. Och vi skall sträcka på oss och glädjas över tofsvipa, buskskvätta och Europas minsta uggla, som är liten som en tennisboll.

Och som om inte detta vore nog så kan vi alldeles säkert också glädjas åt att Richard säkert kommer tillbaka nästa år igen precis som våren själv.

Så var det då dags för det efterlängttade kaffet till alla 76 betalande medlemmarna plus övriga som tillsammans blev ca 86. Kaffet hjälpte till att lätta på tungornas band och det blev ett härligt sorl precis som det ska vara när vi träffas. Men Monica lyckades ändå göra sig hörd och kunde börja med lottdragningen. När alla vinster var utdelade tackade Lasse för visat intresse och avslutade mötet.