

En längre resume från medlemsmötet den 27 augusti 2013

Så sitter vi nu här igen, i Klockargården, denna vackra augustidag med ungefär samma skrynklor som då vi skildes åt i månaden maj men förhoppningsvis lite brunare sådana, för visst har väl denna sommar varit alldeles underbart varm och skön. Men som sagt nu sitter vi här igen och där framme står samma Lasse som i våras och det är vi så innerligt tacksamma för. Kan han lägga på lite Gunnar Wiklund röst som "talar närmre och håller(tele) mikrofon intill sin mun" så blir även dom bak i salen glada och nöjda. Och jag tror att han i alla fall är lite glad att se oss också, för han hälsar oss välkomna med ett stort och glatt leende Och det blir om möjligt ett ännu större leende när han hör att vi har fått två nya medlemmar.

Efter en kort information om vad dagens möte kommer att innehålla så berättade han, att under Seniorveckan kan man få fredagsfika varje dag i föreningslokalen mellan kl:13:00-15:00. Som en glad och stolt fader vill han nu presentera sitt lilla skötebarn, hemsidan som har inbyggd karusell bara man hittar pilen man ska sätta pilen på. Men där kan alla hitta vårt programblad samt en aktivitetskalender som sammanfattar vad som händer i föreningen dag för dag. Jag tror nog att hans lille pilt kommer att bli ett riktigt A-barn vad det lider.

Eftersom Monica Carlberg var sjuk idag gav Lasse en kort information om vad som händer med landskapscirklarna nu närmast och ett förtydligande kom också ifrån Ragna som leder cirkeln. Ann-Marie Hallberg informerade om teaterarrangemangen inför hösten och undrade om det fanns intresse för ytterligare föreställningar utöver dom som finns med i programbladet, Ann-Marie berättade för medlemmarna att PRO Fullersta stöder Kvinnojouren i Huddinge med 300:- per år.

Gunnar Andersson tog därefter mikrofonen och berättade lite om Julita Gård som har en unik genbank för äpplen och päron, och om deras örtagård och hoppades att få fler intresserade att anteckna sig för resan dit. Ett alternativ är ett samgående med Stuvsta för att fylla bussen så att resan kan bli av. Stuvsta är i sin tur intresserade av ett samgående med oss om en resa till Örebro för att titta på "Hjalmar".

Och nu, nu kan han inte hålla sig längre, så nu kommer programpunkten "Lasse raggar" nu har han skaffat fram en hel båt som lockbete och observera att han nämner inte ens en gång ordet ordförande utan nöjer sig med en liten ledamot kanske. (Hur tänker han nu?) Hur som helst kan denna någon få följa med alldeles gratis på PRO-båten den 21-22 oktober. Kan detta möjligtvis kallas för muta eller är det ren desperation.

Så kan vi då äntligen hälsa Sylvie Lideborg hjärtligt välkommen tillbaka, för hon har ju faktiskt varit hos oss vid ett annat tillfälle och då berättade hon om Wilhelmina von Hallwyl, men idag blir det en annan Wilhelmina som har efternamnet Skoog. Denna Wilhelmina kom från Gotland, där hon växte upp hos sina morföräldrar på Fårö, visade sig vara en mycket handlingskraftig och driftig person. Vid 12 års ålder rester hon ensam till Stockholm, och fick jobb på Grand Hotell med att putsa glas, vilka hon synade mot oljelampan för att se efter att det blev perfekt gjort, för det var sådan hon var denna Wilhelmina. Efter 3 veckor insåg Wilhelmina att skulle hon komma vidare i livet var hon tvungen att utbilda sig, så hon sökte till aftonskola och började att läsa engelska, svenska och företagsekonomi. Nu kom det en tid då allt gick henne väl i händer men naturligtvis en hel del hårt arbete också. Hon byggde hotell med elektriskt ljus och varmvatten som inte var en självklarhet vid förra sekelskiftet. Hon for ut i Europa och tog med sig nya ideer hem till Sverige och hon insåg att turism var något att satsa på. Frågan är om ens ordet turism var uppfunnet då. Sylvie berättade väldigt målande hur Wilhelmina nu i en rasande takt blev direktis på Grand Hotell där hon renoverade och byggde Spegelsalen och lät anlägga Vinterträdgården och så småningom även kom att bygga en villa till sig själv, nämligen det som idag är hotell Foresta. Hon berättade även om hennes vänskap med Oskar den II. Ett stort tack till underbara Sylvie som håller fast vid berättartraditionen och måste den leva vidare i vår datoriserade och läsplattefokuserade värld.

Men detta hindrar ju inte alls att vi välkomnade Christoffer ifrån eLots igen som liksom Sylvie har varit hos oss tidigare. Han informerade om dom nya datakurserna som börjar i höst. Kurserna riktar sig till alla, från att aldrig ha sett en dator tidigare till den som känner sig mogen att förkovra sig ytterligare.

Nu har kaffedrickandet kommit igång ordentligt och ett trivsamt sorl hörs i salen. Men ur sorlet lyckas Marie höja sin stämma och förklara att nu är det dags för lottdragning och då spetsas öronen vill jag lova. Många fina vinster delas ut och sista skvätten kaffe sörplas i, under det att Lasse tackar medlemmarna för idag och avslutar detta möte och ute lyser solen så grann, så grann.