



PRO Byske i Norra Bohuslän

PRO Byske har varit på en uppskattad fem dagars resa till Bohuslän där guiden Bertil Jonshamre och Ljungskile buss tog med sällskapet på många intressanta och lärorika utflykter. Sällskapet bodde mycket bra på Ljungskile folkhögskola där både frukost och middag serverades.

Men vad hanns då med dessa dagar?

En eftermiddag spenderades med färja ut till Marstrand ön och Carlstens fästning där guiden bland annat berättade om hur fången Lasse-Maja blev benådad för att ha lagat så god mat. En annan dag kom historien om Margaretha Huitfeldts på Sundsby säteri till liv. Hon hade över 600 gårdar när hon dog och donerade allt till en stiftelse för fattiga, unga bohuslänningar men sägs även ha dränkt oönskade kavaljerer i gårdens karpdam.



Dagen efter guidades sällskapet i Grundsund där de fick se vyer från TV-serien "Saltön" baserad på Viveca Lärns böcker.

Sällskapet hann även med en tur till Fjällbacka där Ingrid Bergmans står staty. Där fanns också en utställning om hennes tid i Fjällbacka och då specifikt på ön Dannholmen. Förutom att njuta av de vackra vyerna fick gruppen bland annat lära sig att *kil* betyder vik och *fjäll* betyder "sammanhängande skogsparti", förmodligen en kvarleva från den tid då området tillhörde Norge.

Som pensionärer är det viktigt att tänka på hälsan och i Lysekil berättade guiden om Carl Curman's nya idéer på 1860-talet om nyttan med att bada och vara ute i solen. Dock badade man inte i havet utan i särskilda baljor i nybyggda badhus. Gamla fornlämningar finns även i Bohuslän där gruppen såg den största hällristningen Skomakarhällen, som är ca 2500 – 3000 år gamla.



Sällskapet hann också med kaffe och bulle hos handelsman Flink på Flatö, promenera bland kritvita hus som trängdes på mer eller mindre kala klippor på ön Åstol, sjunga allsång på Taube-visor med Otto Falk (läser till musikalartist i Gbg), vandra på den riksbekanta Smögenbryggan, besöka krukmakeriet Solhem och köpa med deras speciella saltkar, se Gustafsberg - Sveriges äldsta bad- och kurort

och även göra en promenad på Uddevallas spektakulära strandpromenad (ett trä-däck som är förankrat i bergväggen på ena sidan).

Stort tack Karin och Olle Westerlund samt Sara på Resia som anordnat denna härliga resa.

Text Britt Bystedt

Foto Kjell Bystedt