

PRO ÖREBRO HAR FIRAT 65 ÅR



Ing-Britt Claesson

Örebro PRO firade 65-årsjubileum den 14 maj 2007. Till mötet hade Ing-Britt Claesson och Gunnar Persson sökt reda på protokollsutdrag från medlemsmöten från den tid föreningen startades 1942 fram till 1971. En sammanställning gjordes och upplästes av Ing-Britt, ordförande i föreningen.

1942

Föreningen bildades 1 april 1942. 200 pensionärer hade samlats i Folkets hus. Första ordf. blev ing. Hjalmar Wirén, född 1877.



En stor fråga första året var: En del pensionärer hade fått avdrag på sitt kommunala fattigvårdsunderstöd. Genom att folkpensionen hade uppräknats med dyrtidstillägg (Krigstider), hade fattigvårdsstyrelsen gjort motsvarande avdrag på det kommunala fattigvårdsunderstödet. En medlem hade fått minskat understöd från 81 kronor till 36 kronor/år.

Efter många turer och uppvaktningar hos fattigvårdsstyrelsen fick en del pensionärer tillbaka det avdrag som gjorts.

En del medlemmar hade synnerligen dåliga bostäder. De uppmanades att anmäla detta till olika styrelser för åtgärd.

Den 7 december beslutade man att anmäla föreningen till Folkpensionärernas Riksförbund.

1943

Den 1 februari bestämdes att årsavgiften till föreningen skulle vara 1 krona. För att stärka kassan beslutades, att de som kunde skulle betala 25 öre extra. Detta ändrades senare till en medlemsavgift på 25 öre i månaden.

Riksorganisationens stadgar antogs i november 1943. Stadgarna delades ut till samtliga medlemmar.

1 oktober fick vi betala lokalhyra med 4 kronor för våra möten i Folkets hus, men då fick man ta den sal som var ledig.

1944

I januari fick föreningen anslag från Örebro Cafébolag med 100 kronor och från Arbetarkommunen med 25.

En förslagsställare undrade, om man kunde ordna pensionärsföreningar i kranskommunerna. Han blev utskälld av ordföranden. Frågan upptogs inte till behandling

Styrelsen fick handlingsfrihet att hjälpa medlemmar, som hastigt råkat i trångmål.

Beslutades att söka extra kaffekuponger till en liten fest.

1943 och 1944 hade föreningen sommarutflykt till Café Myrstacken i Adolfsberg. En styrelsemedlem var bekant med ägaren.

1945

Sekreteraren meddelade, att han inte kunnat skriva någon verksamhetsberättelse, då han ej hade en aning om medlemsantal och kassabehållning. Han hade under året inte blivit kallad till något enda styrelsemöte.

Till mötet i februari hade inkommit ett anonymt brev, som anklagade styrelsen för fiffel. Mötet avslutades i ett fullständigt virrvarr.

1946

Vid årets början var medlemsantalet 183 varav 59 resterade med medlemsavgifter. I november detta år var behållningen i kassan 441:51. Julfester och utflykter anordnades varje år. Cafébolaget ger 100 kronor till verksamheten

1947



Harald Aronsson

Man ansåg sig ej ha råd att sända ombud till årskonferens i Stockholm. Vid nästa möte togs frågan upp igen och efter livlig diskussion beslöts sända en delegat. Ombudet fick 25 kronor för omkostnader.

I april beslöt man att ingå i Begravningskassan och teckna en andel á 100 kronor. I maj skänker Örebro stad 300 kronor till föreningen samt från tre fackförbund 85 kronor tillsammans.

I juni månad informerades om den nya pensionärlagen, som skall träda i kraft januari 1948.

I oktober bestämdes att en fest skall anordnas. Inträdet var en krona, medlemsbok skulle uppvisas.

I november månad höll Harald Aronsson, senare landshövding i Örebro län, ett intressant och lättfattligt föredrag om Stadsfullmäktiges arbetssätt.

I december informerades om kommande bostadstillägg. Från april 1948 var det behovsprövning för varje enskilt fall. För att erhålla bostadstillägg behövdes prästintyg, hyreskontrakt och uppgift på vad uppvärmningen kostar.

1948

Alla som inte har någon inkomst eller förmögenhet ska gå till nämndhuset med skattsedlarna och upplysa om, att någon inkomst ej finns.

Kassörens arvode var 50 kronor per år. Ordföranden och sekreteraren fick 30 kronor var i arvode. Någon 5-årsfest skall ej hållas. Man beslöts att i stället att ha 10-årsfest . I maj anordnas en resa till Finspång, pris 5:60. Ett nytt distrikt bildades kallat Bergslagsdistriktet.

1949

För att bli uppvaktad ur Blomsterfonden, skall man ha tillhört föreningen 1 år.

En inkassokommitté tillsattes, för att besöka de som ej betalt medlemsavgiften.

1950

Föreningen fick ett bidrag med 300 kronor från Örebro stadsfullmäktige.

1954

Föreningen Folkets Park meddelade att våra medlemmar får gratis inträde.

1955

Ett förslag att anskaffa en fana för 750 kronor avslogs med motivering: "Vem av oss har kraft nog att bära en fana?"

1956

ABF anordnar pensionärsträffar var 14:e dag, "Den gyllene ålderns klubb". Deltagaravgiften var 2 kronor per gång. Man ansåg: "Det satsas för mycket på ungdomen och de tillåts bestämma för mycket".



Gustav Möller

1957

Vid 15 årsjubileet invigdes vår fana av kommunalrådet Harald Aronsson. Även socialminister Gustav Möller medverkade. Medlemsantalet var 730.

I februari upptogs kollekt till underhållaren på mötet, som inbringade c: a200 kronor.

Någon tyckte att det var en glädje att gå till mötena. Tidigare var det tråkigheter av skilda slag och nästan aldrig underhållning. Besök av socialvårdsdirektör Wallbro, som talade om socialhjälp. Det fanns fler än 200 s.k. hemsamariter.

SM-final Bandy

Örebro SK-Hammarby 2-1

Svenska mästare handboll

Örebro SK

Fotboll

Division 2 Svealand 1957-58: ÖSK blev tredjelag efter Hammarby och Degerfors

1958

925 medlemmar fanns i föreningen. Regeringen lämnade förslag om obligatorisk tjänstepension. Invalidpension bör också skyndsamt prövas. Bostadstilläggen borde höjas så att pensionärerna kan flytta till modernare bostäder. Riksdagen beslutar om kostnadsfri vård på sjukhus från 90 till 180 dagar. Musik och underhållning förekommer nu på alla möten, bl. a. Ragge Persson, Örebros revykung, återkommer varje år. På slutet med "Femhjulingen".



Ragge Persson

1962

Beslöts att medlemsavgiften skall vara 8 kronor och för sammanboende 6 kronor var. Oskar Blad var ordförande i 15 år från 1947 till 1962. Detta år firades 20-årsjubiléum I programverksamheten kunde det vara mycket blandat, det förekom diktläsning av "Den blyge", Levi Karlsson, Askersund, samt underhållning av Ragge Perssons revygång. Blom och Huss, dragspelare, Totta Folkes orkester. "Gyllene ålderns musikanter" underhöll ofta på medlemmötena. Harald Aronsson deltog ofta i våra möten.

1963

Medlemsavgiften fastställdes till 5 kronor, om man vill ha tidningen 10:50. Man valde fanbärare till varje möte. Många besök gjordes av andra föreningar, som skulle guidas och ha kaffe. Det var mycket jobb under sommaren.



Gunde Johansson

1964

Gunde Johansson medverkade och sjöng "Torparevisan". Harald Aronsson var en flitig talare på föreningsmötena.

1965

Föreningens möten hölls på Club 700. Årsavgiften höjs från 5 till 7 kronor/år.

1967

Detta år diskuterades högertrafiken. Det förekom "lådlek" med Ola Hellstrand, en programpunkt som återkom vid flera tillfällen.

1968

PRO-föreningar startades i stadsdelarna Markbacken och Varberga.

1971

Trivselsångarna bildas, som alltjämt består.



Några Trivselsångare