

## PRO Byske till Björngrottan



Äntligen!

När alla hade klivit in i bussen och Freddy räknat ihop så att antalet personer stämde med resegruppens lista kunde så resan börja.

Vägen till Lycksele är ju lite seg, men med roliga historier berättade av bl a Rolle, Marith, Freddy och Greta samt en bensträckare så kom gruppen fram till Björngrottan, Lycksele i god vigör.

Där stod Kent Larsen (kanske mera känd som skoterprästen eller Robinson-Kent) och tog emot sällskapet samt bjöd på kaffe och hjortronpaj nere i Björngrottan (en före detta försvarsanläggning nedsprängd i berget).

Efter att kaffet var urdruckat, pajen uppäten och sällskapet hunnit gå runt och titta på allehanda saker från Lappland var det så dags att sätta sig i "stora salen" med näsan vänd mot tre stora tavlor målade av vildmarkskonstnären Roland Pantze.



Det blev mörkt i grottan och en behaglig "radiatoröst" började berätta samtidigt som ljuset lyste upp just den aktuella delen på tavlorna. Sven-Erik Nordström, som både skrivit texten och berättade den, tog oss med på en tankeväckande resa.

Skiftningar i naturen, rovdjuren och arbetet med renskötsel syntes med alla detaljer perfekt målade i ljuskäglan och de karakteristiska ljuden hördes i bakgrunden när berättarrösten förde oss genom några specifika händelser som sker under de fem olika årstider vi har här norrut.

När sällskapet samlat ihop sig en stund och småpratade med Kent Larsen var det så dags att äta en god lunch på restaurangen på Ansia.



Därefter styrde bussen hemåt igen. Fler historier berättades, ett blad med klurigheter skulle lösas och även ett stopp för kaffe och kaka i Rännudden hanns med innan bussen återigen parkerade vid Föreningshuset Gullringen i Byske.



Text Britt Bystedt  
Foto Privat