

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi 28/6–23 ny onsdag, pedalryttarna, samlas för ny cykeltur. Vi har bra cykelväder lite sol, moln som skyar emellanåt, lite vind. Det blev 9 ryttare som ville cykla, vårt mål idag blev Per-Albin Hanssons hem. Vi styrde cyklarna mot Kulladal, vi cyklade förbi Fosie industriområde med fängelset, sydsvenskans tryckeri, hela vägen går på en fin cykelväg ända till Kulladal. Väl framme vid Per Albin Hansson hem placerade vi oss i trädgården här finns gott om bord och stolar.



Per Albin Hansson föddes 1885. Mamma hette Kjersti Persdotter och pappa Karl Hansson. Hans födelsehem, som idag är museum, låg i Fosie, och numera heter gatan som går förbi huset, söderut från varuhuset Mobilia i Malmö just Per Albin Hanssons väg. Två små rum och ett litet köksutrymme var hela bostaden. Hyran var 5 kronor i månaden. Per Albin Hansson - Sveriges statsminister 1932-36 och 1939-46. 1925 valdes han till ordförande i socialdemokratiska partiet och bildade sin första regering efter valframgången 1932 . Redan 1928 höll han det så kallade Folkhemstalet, där han liknade ett bra land vid ett bra hem.



Socialdemokraterna samarbetade i början av 30-talet med Bondeförbundet för att kunna motverka världsdepressionen och därmed den stora arbetslösheten i Sverige. 1936 upphörde samarbetet och Per Albin avgick men återkom som statsminister efter ett lyckat riksdagsval samma år. På Lucia dagen 13/12 1939, i samband med utbrottet av Finska vinterkriget, bildade Per Albin Hansson en samlingsregering med samtliga demokratiska partier. Den regeringen arbetade tillsammans under hela andra världskriget och ombildades först 31/7 1945 till en ren socialdemokratisk seger. Per Albin Hansson dog den 6 oktober 1946 i en plötslig hjärtinfarkt på spårvagnshållplatsen nära hemmet. Han sörjdes av hela folket. Han hade blivit en landsfader, lagt grunden för välfärdssamhället och lotsat Sverige oskadat genom andra världskriget.





Efter att vi avnjutigt vår medhavda fika i den fina trädgården så var det tid att tänka på hemfärden. Vi cyklade samma väg hem till Oxie med lite medvind i ryggen. Väl hemma så tackade vi varandra för cykelturen, idag har vi cyklat 2,5 mil. Väl mött nästa onsdag.



Text o. bild: Jan Björk.