

Dalaresan 31/5-1/6 Pro Ljusdal

7,45 avgick bussen söderut det skulle bli en hemlig resa ingen visste vart vi skulle 83 an söderut sen mot Edsbyn vid Ol-lars svängde vi in. Där fick vi en guidad visning av Annelie som även sjöng för oss, hon berättade att huset bara användes för fester, bröllop etc.

Vi fortsatte mot Furudal där vi plockade upp guiden Per Mårthans och åt lunch på bruket det blev Belgisk köttgryta.

Vi besökte slipstensmuseet i Orsa, där två gummor i tidsenliga kläder guidade oss, vi besökte även ett av stenbrotten, var intressant att höra om.

Därefter blev det Zorns hem i Mora som var väldigt fint och Zorn var före sin tid i mycket, bl.a.centralvärme, varmvattenberedare, elektricitet och telefon . På hotell Lerdalshöjden 4* checkade vi in, till middag blev det forell och till efterrätt glass sorbet med grädde och hallon, mycket gott.

Senare blev det bubbelpool för en del.

Efter en god nattsömn och frukost, Blev det en rundtur i Rättvik och vi fick lära oss mycket om Gusav Vasa.

Sen besökte vi två bröder som gjorde Dalahästar, tupper och målade träskor, det var ena riktiga original.

Bussen körde mot Tällberg med alla fina hus, och vi stannade vid Hildasholm i Leksand. Huset från 1910 är läkaren och författaren Axel Munthes bröllopsgåva till sin fru Hilda Pennington Mellor. Vi hade en jättebra guide som var 86 år och hade guidat där i 25 år. Lunch på Moskogen och ett besök på Leksandsbröd där det köptes många kartonger med bröd.

Lennart Canskog





Annelie på Ol-Lars



Orsa stensliperi museum och stenbrott



Middag och övernattnig på Lerdalshöjden



Besök hos bröderna Gudmunds som snidade trähästar och tuppar.