

Pedal Ryttare Oxie

Idag är det ny onsdag den 7/6-23. Vi har verkligen vädergudarna på bra humör. Solen skiner jättevarmt ingen blåst, bra cykelväder. Vi samlas som vi brukar vid PRO stugan, det är 11 ryttare som vill ut och cykla. Vi enades om att dagens mål var Månstorps gavlar. Så ut på cykelbanorna, genom Oxie, Käglinge, Arrie, V. Ingelstad, nästan hela vägen så har vi cykelbanor. Nu när man cyklar

genom landskapet så kan man inte undvika att se allt som man passerar, svalorna är komna och flyger runt, idag kunde man se sädesärlorna hoppa omkring. Vallmon och prästkragar står i blom längs åkrarna och vägkanten, på detta hållet växer mycket vete på åkrarna och som nu är snart färdig vuxet. Så mycket man hinner se, när man är ute och cyklar. Nu är vi framme vid Månstorps gavlar, en cykeltur i lugn fart i sommarvärmen, här väntar en paus med fika, som vi alla har med.



Månstorps gavlar är en slottsruin på Söderslätt i Västra Ingelstads socken i Vellinge kommun i Skåne. Månstorps gavlar ligger öster om länsväg 101 mellan Västra Ingelstad och Östra Grevie. Anläggningen bestod av en ringformig vall med vallgrav, där huvudbyggnaden var inpassad i vallen. Vid en äldre sträckning av väg 101 och vid infarten till Månstorps gård ligger en cementindustri som fortfarande är i drift.

Månstorps gavlar, i gråsten och tegel, utgör resterna av en större renässansborg. Den uppfördes 1540-47 med utsirade gavlar, ringformad vall och vattengrav. Under svensk-danska kriget på 1670-talet skadades anläggningen svårt och lämnades därefter att förfalla. Efter övergången till svenska kronan omskapades Månstorp till militärt boställe, benämnt Månstorps gård. Vill man besöka ruinen så är det öppet dygnet runt. Under fikapausen så kan man inte undvika att höra grodornas kvackande från dammen utanför ruinen där ser vi också sothönan med sina ungar som simmade omkring. Så var vår fikapaus slut, vi packar ihop våra saker och återställde platsen som när vi kom.



Hemfärden till Oxie går i lugn takt med samma fina väder som när vi kom, detta väder vill vi ha flera onsdagar. Väl hemma i Oxie så tackade vi varandra för en fin cykeltur, idag har vi cyklat 2,5 mil. Bra gjort alla. Så ses vi nästa onsdag.

Text o bild: Jan Björk

