

PRO Värmland

Hej alla PRO:are i Värmland!

Nu har vi sjungit in våren i regn, snö och blåst. Jag och maken vi stannade hemma och tände en brasa i spisen och sjöng "Välkommen härliga vår"! Hur fel kändes inte det när vi tittade ut. 1:a maj var inte mycket bättre vädermässigt heller.

PRO Värmland har haft årsmöte, trevlig tillställning, där vi hade besök av Ylva Thörn PRO:s 1:e viceordförande som betonade att föreningarna är PRO:s flaggskepp. Det har vi vetat länge eller hur? Björn Sandborg stod för underhållningen. Han gjorde en rapp på "Det var dans bort i vägen", undrar vad Fröding skulle tyckt om det? Jag tyckte att det var lite kul i alla fall.

I övrigt var det som vanligt på årsmöten, svårt att få ledamöter till valberedningen. Vet du någon, eller du kanske är intresserad själv, kontakta antingen Thorsten Born, Elisabeth Karlsson eller Blåvitt Elofsson. Ni behövs! Tyvärr var inte alla föreningar närvarande, kunde bero på vädret. I norra Värmland hade det kommit 2,5 dm snö, då åker man inte till Forshaga med sommardäck, skulle behövt vinterdäck. Men idag behövs det inte, solen lyser och vinden tar i så det viner i knutarna och snart är Rambo på gång. Maken fixar och jag är arbetsledare, bra fördelning eller hur?

Har ni börjat med vårarbetet ute? Jag har planerat vilka blommor som ska finnas i kuvösen denna sommar. Blir nog bara pelargoner, jag hittade många nya sorter i en tidning. Finns säkert inte här, men då får jag väl beställa. I trädgården för övrigt blommor scillan, ja krokusen är ju redan utblommad och rabarberna har börjat visa sina knoppar. Hur var det nu "Jag vill opp, jag vill opp sa rabarberknopp", men kanske den ska vänta tills det blir lite varmare. I morse var det minusgrader. Undrar när våren kommer, som jag sa i början har vi ju sjungit för full hals men det hjälpte föga.

Medan jag har suttit här och filosoferat har solen gått i moln och tjocka gråa har tagit över. Kanske bäst att jag plockar ihop ute och tar ner tvätten, hur kul är det men regnvåt tvätt, som i sämsta fall får tvättas en gång till. Nej det finns roligare saker att göra, det vet jag. Träffa goda vänner över ett glas vin eller en fika, det är grejer det!

Ha det gött i solen tills vi hörs av igen!