



PRO Värmland

Hej alla PRO:are i Värmland!

Har ni märkt att det har blivit vår, ja nästan i alla fall, krokusen blommar och snödropparna börjar sträcka på sig. Härligt! Snart blir det fika ute utan att man behöver ha tjocka kläder på sig. Apropå fika, har ni sett vad många bull- och kakrecept det har varit i mat- och veckotidningarna och så olika bilderna ser ut beroende på vilken av tidningarna man tittar i. Jag har testa några av kakorna, blev väl sådär. Jag är ingen större fena på kakkak men kul är det. Det var däremot min mor men den genen fick jag inte, tyvärr. Mat däremot det kan jag, tycker jag själv i alla fall, jag kom ihåg att min mor gjorde en höstgryta som hon kallade den med mycket rotfrukter och stekt fläsk, ojoj den är god den. Men idag är jag sugen på kokt tjockkorv och vit pepparrotssås, låter inte kanske så gott men det är det å tänk stekt salt sill då med löksås, mums.

Ja då är det snart påsk! Jag har varit och tagit påskris och satt ut både på altanen och på verandan. Hoppas att det inte blir blåst för då får jag väl, som förra året, gå och hämta riset med dekorationer och allt invid häcken mot grannen. Farbror Nordanvind hade sett till att allt hade blåst ur krukorna. Bra jobbat. Påsk är trevligt tycker jag, kommer ni ihåg hur det var på 1960-talet när allt var stängt både långfredagen och påskdagen. Föreningar fick många nya medlemmar eftersom "privata" fester fick anordnas. Jag vet en skidlöparförening som varje långfredag anordnade "medlemsfest", ja inte var det många i publiken som var något vidare till skidlöpare där inte, men dansa kunde de. När man tänker tillbaka på detta inser man det var ett tag sedan och mycket har förändrats. Tekniken bland annat, distriktet skulle ha en digital konferens där även PRO-riks skulle medverka, men se det gick inte så bra efter en halvtimme gav vi upp eftersom ljudet bara hackade och bildöverföringen var så dålig. Det är bara att ta nya tag, vi ska pröva den 31 mars, hoppas det funkar då. Bra datum förresten, jag och husbonden har fått vaccinations tid på eftermiddagen den dagen. Jag åker snålshjuts på honom. Jag har verkligen väntat på att få bli vaccinerad allt blir så mycket bättre då, tror jag.

I år blir det ingen resa av till Blåkulla heller, corona sätter stopp även för det och både kärring och kvast ser ut att behöva en uppfräschning och det tar lång tid. Får bli nästa år .

Ha en riktigt trevlig Påsk med mycket sol, sill och skön avkoppling!

Håll i och håll ut till vi hörs av igen, vaccinerade och klara för återkomsten!