

Ladugårdslandz Torget - Junibacken

26/2 2014

Efter den vanliga resan med pendeln åker vi en liten bit på T-banan till torget som 1797 beskrevs som, *stort och öde, i många afseenden ett bedröfligt torg* och ännu i mitten av 1800-talet fanns här, liksom på hela dåvarande Östermalm mest *ruckel och plank*. Teatern *Folkan* hette ursprungligen *Ladugårdsteatern* och öppnade 1856. 1888 invigdes Östermalms saluhall och torget fick dagens utseende.

Storgatan sträcker sig till Strandvägen i öst. Gatan omnämns redan på 1640-talet som *Stora Gatan* och var den första vägen över Ladugårdslandet. Förut gick Storgatan inte ända ner till Strandvägen utan bara till Styrmansgatan, på 1750-talet en privat väg längre österut.

Vi går förbi Historiska museet med Guldrummet, där flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget finns utställda. Vi fortsätter Linnégatan som fick sitt namn 1882. Innan hette den östligaste delen *Nya Quartersgatan*, till Narvavägen som fått sitt namn efter staden Narva där Karl XII vann ett slag mot ryska armén 20 november 1700. Vi svänger till höger och går till

Djurgårdsbron. Enligt traditionell historieskrivning skall Gustav Vasa ha visat mandomsprov i slaget vid Vädla 1517 som skedde på platsen vid nuvarande brons norra brofäste. Det lär ha funnits en bro strax öster om nuvarande brons placering så tidigt som på 1620-talet. Det finns belägg för att en bro byggdes på denna plats 1661 och på en karta från 1696 finns bron markerad för första gången. Bron har 4 kolonner av granit med var sin fornnordisk gud av Rolf Adlersparre. Heimdal som blåser i Gjallarhornet och Frigg (Odens hustru) som håller i en stav vid norra brofästet och vid det södra, Freja med en falk i ena handen och Tor med hammaren Mjölner över axeln. Vi fortsätter mot "Grönan" och Cirkus där vi går uppför backen och passerar Skansen där alla har varit förr. Ner och förbi Biologiska museet som öppnades 1893 och visar skandinaviska däggdjur och fåglar i sin naturliga miljö.

Galärkyrkogården. Första begravningen ägde rum 1742. Ursprungligen var kyrkogården endast avsedd för flottans personal. Gravliggarna upptar t. ex. båtsmän, timmermän, gesäller, pistolsmeder, blockmakare, hornblåsare, skeppare, handelsmän, traktörer, menige, alla grader av befäl, bl.a. ett trettioal amiraler.

Nordiska museet grundades av Artur Hazelius, som även grundade Skansen. Han gjorde sin första insamlingsresa sommaren 1872 för att han ville rädda en folkkultur som han trodde skulle gå förlorad. Byggnaden uppfördes mellan åren 1889 och 1907. Vi avslutar promenaden vid Junibacken som byggdes efter initiativ av Staffan Götestam som alltid tyckte att museer var tråkiga när han var liten.