



Flicka från Backafall,

briggen "Tre bröder"
kryssar ikväll i karibiska sjön,
medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön.
Luften är kryddad av tusende salvor
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Ven.

(Text: Gabriel Jönsson, musik: Gunnar Turesson)

När jag var liten, och det är ju ganska länge sedan, kunde denna melodi höras från radion i köket. Det var musik, som de "stora" lyssnade på och Elvis var ännu inte "uppfunnen" för oss med en annan smak. Jag lyssnade och minns inte, om jag funderade på var Backafall kunde ligga. Fanns de eller var de påhitt?

Fyllda 20 for jag till Stockholm för en utbildning. Där fick jag en skolkamrat, som talade skånska och kom från Landskrona. Med värme och stolthet berättade hon om Ven. Där fanns Backafall!

Vid snart 70 kom jag så till Backafall.

Detta tillsammans med ett 40-tal pigga kamrater från PRO Forshälla och så trevligt, en gäst från Ljungskile-Uddevalla.

Som vanligt en tiidig start från Uddevalla med efterföljande frukost på Björkäng. Där hade man misslyckats med äggen, som fick ätas med sugrör.

I ett alldeles strålande väder tog oss färjan från Landskrona till Ven. I soldiset skyntade Malmö.



På Ven möttes vi av vår guide för dagen Thomas (tror jag det var) Lilja. En otroligt mångkunnig, duktig och inspirerande person, som berättade om en liten plats med stor historia.

Vi bussades nu runt till öns sevärdheter i öns egna bussar. Tillräckligt små för att få plats på de smala "gatorna". Vi började vid....



Vänta mej inte till sommaren Ellen
 då ska jag ännu ha linjen i norr.
 Men när du står invid kyrkan om kvällen
 tänk då att jag är en yr ollonbör
 som utan lov tar en törn mot din tinning
 och - medan du med händerna slår -
 letar sej ner under bluslivets linning
 - allt medan månen i malvorna går.

Denna tavla har en otrolig, och mörk, historia att berätta. Studera den och fundera på, vad det kan vara. Kom sedan och lyssna, när Irene, och i viss mån undertecknad, berättar om Änkan, prästerna och alla barnen.



Och en bit bort kunde vi se bron till Danmark.



Dags för lunch.



Som serverades med vatten och saft. Om nu någon trodde annat.

Ven har Europas bördigaste jord, sa guiden. Vem säger emot?



Dags för Tycho Brahe i olika former.



Eftermiddagsfika och sedan dags att lämna denna lilla förtjusande plats mitt i Öresund, som bjudit oss på tusenårig historia och ett fullkomligt gudomligt sensommarväder.



Känn att inkräktaren bara vill veta
om dina bröst bli som malvornas blom
var gång du känner min tanke sej leta
hem från sin vakt vid mesansegets bom;
Känn att det blott är din gosse som sänder
hälsningen att han som bärgad kaptan
landar en gång under Backafalls stränder

- allt medan månen får vakt över Ven.

Jag hade fått se mina Backafall, men ollonborren hittade jag inte. Finns den?

Till sist lite kuriosas. Filmen "Flickan från Backafall" spelades in 1952 och hade premiär 1953. Den spelades in i ateljé i Sundbyberg med exteriörer från Bäckviken, Kyrkbacken på Ven.

Flickan från Backafall spelades av Viola Sundberg. För mg kända namn som Sven Lindberg, Kenne Fant, Edvard Persson och Holger

Löwenadler och Dagmar Ebbesen var med. Titelmelodin sjöngs av Lily Berglund.



Vid "penna" och bakom kamera:

Lena B